

I Danmark ved vi bekymrende lidt om fred

IMalmø bliver vi uddannet i fredelige løsninger på militære konflikter.

Hvorfor er det ikke muligt i Danmark?

13.11.15

KRIG OG FRED

**KATJALUND THOMSEN,
STUD. PEACE AND CONFLICT STUDIES,
MALMÖ UNIVERSITET**

stent på Center for War Studies, der som navnet antyder – lægger mere vægt på krig end fred.

IDanmark er det altså ikke muligt at studere de mange fredsteorier om alternitive løsninger til militære interventioner.

Også fredsforskningen er stærkt nedprioriteret. I 2016 udløber den finansielle støtte til Cric – det eneste danske forskningscenter på området. Med den nuværende regerings planer for besparelser på uddannelsesområdet er det svært at forestille sig, at universiteterne får kapacitet til at oprette sådanne centre foreløbig.

Man kan ikke studere fredsstudier på de danske universiteter. Til gengæld kan man studere militære studier på Forsvarsakademiet i København.

På kandidatuddannelsen Internationaal Sikkerhed og Folkret på Syddansk Universitet beskæftiger de sig med at forstå krig med fokus på konfliktmægling og stabilitet. Men det videnskabelige udgangspunkt for uddannelsen bliver be-

videnskab, der bygger på dybdegående teorier og årtiers praktisk erfaring fra verdens konfliktzoner.

På Freds- og Konfliktstudier analyserer vi konflikters årsager og mange nuancer. Vi undersøger, hvorfor voldelige konflikter vender tilbage. Fred er ikke fraværet af krig, men en langt mere kompleks størrelse, som kræver et konstant videnskabeligt fokus, hvor vi stiller skarpt på konflikters dynamikker, så vi kan reagere præventivt.

Og det er faktisk muligt at blive klogere på, hvilke alternativer der findes til militære interventioner i debatten om den danske krigsdeltagelse og ikke bare er pacifister uden svar.