

# Nyhedsbrev 35, oktober 2015

Kære fredsvagt-venner og støtter

Alle tidligere Nyhedsbreve kan læses på [http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev\\_19,\\_18,etc](http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19,_18,etc). Fra 20 og opefter hedder linket [http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev\\_20.pdf\\_21.pdf](http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_20.pdf_21.pdf) etc

Hvis man ikke ønsker at modtage FredsVagtens Nyhedsbreve så send en mail uden indhold med subjekt 'Nyhedsbrev nej tak' til [bo@fred.dk](mailto:bo@fred.dk) fra den mailadresse det modtages på.

Som det bemærkes af den skarpsindige læser ;-)) er jeg holdt op med at sende hele dokumentet, nu nøjes jeg med et link til FredsVagtens hjemmeside.

Hvis man ønsker at støtte os pekuniært er vores bankkonto 8401 1041096

## RETTELSE

I sidste nummer skrev jeg om Leahs kunstværk (side 2 og 5), og skal lige forklare at den vrede 'sol' naturligvis ikke er en sol, men en blæsende sky, og kunstværkets idé er at illustrere den gamle fabel om solen og vinden der konkurrerer om hvem der kan få jakken af manden. Solen der gør det med kærlighed og vinden der forsøger sig med vold.

## SOMMER

Juli startede med at det endelig blev ordentlig sommer efter en kold og våd juni. Og lad os så lige ta et view over vores opstillinger i forgangne kvartals begyndelse ~ 2. juli, nyt nummerskilt, nye bannere, TTIP-banner, nye formuleringer af den samme anklage, og et ord jeg gerne vil ha I lærer



Ja vi havde jo netop rundet 5000 dage 27. juni... ja og så er der det dér nye ord jeg gerne vil ha indført i det danske sprog



SVINEDEMONARKI. Det er inspireret af 'bananrepublik', som folk af og til bruger hvis de vil karakterisere lovløse tilstande... Men Danmark er jo ikke nogen republik og vi avler ikke bananer. Vi er et monarki som avler flæsk. Først tænkte jeg Svinemonarki... men så kom den lille 'de' forstavelse som gør flere gode betydende ting ved begrebet.

Det får det lydmæssigt til at minde om 'demokrati'.

Ordet 'demon' er indeholdt (jeg ved godt det staves med æ på dansk, men udtalen er den samme)

Og 'de' er en forstavelse på fremmedord som betyder at noget er på vej ned / i opløsning; destabilisere, deaktivere, depacificere fx

Mine damer og herrer: SVINEDEMONARKI! Jeg prøvede at få det optaget i det danske sprog 2014, men det var endnu for nyt, så vær venlige at bruge det.

Og endelig er det jo svinene der i Orwells Kammerat Napoleon overtager magten efter bonden.



Stadig producerer Jørgen disse gode små papirflag som vi har stor glæde og garanteret gavn af at dele ud. Her har vi en *special edition* med stemplet 5000, og kunder i butikken på en sommerdag. Og en dag jeg kom ind, var Kristian ved at skifte opslag, så jeg fik inspiration



En sommerdag / hverdag på Christiansborg Slotsplads. Vedvarende holder vi vor stand levende. Møder hverdagens udfordringer med selvrespekt.

Lad os se på nogle udvekslinger i vores lille men stædigt stabile gruppe



## HVERDAG

7. juli

Kære fredsvagter

I mine 3½ år har jeg haft mange gode vagter. Men de blot to timer i dag i det dejligste solskinsvejr og et mylder af glade turister; det var stort.

Jeg talte med så mange forskellige - fik en hel 50 euro-seddel af en begejstret, spansk guide samt 38 kr. i småmønter af en ung, finsk kvinde, som græmmede sig over også at have en "Pia Kjærsgaard" som parlamentsforkvinde, og over at Finland savner NATO. Hun filmede mig, så jeg kunne følge Ringo Starr's opfordring til at råbe PEACE and LOVE kl. 12. Ringo blev 75 år i dag. (Se vores FaceBook-side).

fh. Kristian



FredsVagten ved Christiansborg

Vagtskifte Dato: 7. juli 2015 Dag nr. 5010

Tidspunkt	Navn:	Noter, tegninger og andre tanker
11-13	Kristian	En spansk guide gav Fredsvagten 50 EURO !!! Hun og hendes rejse-selskaber har stor respekt for vores indsats. TAK! "Keep going with that!" råbte en mexicansk maid til mig, mens hun pegede på skiltene. Så fik jeg 38 kr. og en god samtale med en finsk kvinde. og en skotsk familie fortalte at de bl. a. ønskede uafhængighed pga. England/UK's k.

Happy Birthday, Ringo  
I dag bliver Ringo fra The Beatles 75 år.  
På sin hjemmeside opfordrer han alle sine fans præcis kl. 12 at vise fredstegn og råbe:  
"PEACE and LOVE"  
Det hermed sjort !!!

Som det ses af den vagtbog-side Kristian også nåede at føre den glade sommerdag i fredens tegn, så kom der ikke andre den dag... det er kritisk når der kun er én skrevet på skemaet, man kan jo blive syg, eller på anden måde force majeure forhindret.



Jeg kalder en spade for en spade og tænker at en mørk nat bliver jeg hentet og belært om 'tilgivelse'. Men den repressive tolerance er jo i virkeligheden enormt stærk, Gø væk, loppe!!

## HVAD SKAL MAN ACCEPTERE?

25. juli havde jeg fået svar og orienterede gruppen internt

Kære fredserne

Jeg søgte jo aktindsigt ang. episoden 9. juni (se evt. Nyhedsbrev).

Det er hvad politiet har registreret:

*PER (det er mig) havde været højtråbende og truende overfor ANM (anmelderen), der var vagt på stedet. PER foreviste en gyldig tilladelse til at demonstrere og oplyste os om at han var ved at pakke sammen. Patruljen aftalte med PER, at PER skulle pakke sammen og gå fra stedet. PER syntes også det var i orden.*

Det var ordene som efterlader det forhold at det nu er objektivt at jeg var 'højtråbende og truende overfor ANM'. Forholdet er jo ikke subjektiveret med at det var ANM der følte sig truet.

På en måde er det jo en bagatel, og dog meget principielt.

Mit svar må, straks det er muligt og belejligt, være at anmelde ANM for injurier. Og herunder klargøre at det var hende der kom hen og pustede sig op overfor mig, fordi andre (med en vis rette) følte sig generede af min tilstedeværelse.

Jeg ringede til Københavns Politi for at høre til hvordan jeg kunne få slettet denne stempling, og blev oplyst om muligheden for at indgi anmeldelse for falsk anmeldelse.

Københavns Politi

[kbh@politi.dk](mailto:kbh@politi.dk)

27. juli 2015

Anmeldelse for falsk anmeldelse

Ang. Journal-nr 0100-61660-00880-15

Ved aktindsigt er det blevet mig bekendt at jeg 9. juni af en vagt ved TV2-studiet på Christiansborg Slotsplads er blevet anmeldt for at have været 'højtråbende og truende', hvilket efterfølgende betød forhør ved tilstedekommande politi.

Jeg er bekendt med at forløbet er registreret som en 'hændelse', men er alligevel pikeret over at ANM's subjektive oplevelse nu er objektivt registreret som at jeg har været truende.

Det må jeg imødekomme med en anmeldelse for falsk anmeldelse da jeg på ingen måde var truende overfor ANM. At vi begge var 'højtråbende' vil jeg ikke anfægte.

1) Det var ANM der antastede mig med ordre om at forføje mig fra andre personer, som havde kaldt på hende fordi de ikke gad høre på min kritik. Jeg svarede ANM med at hun som vagt for TV2-studiet ingen autoritet havde ude på pladsen, og at det kun var politiet der kunne beordre mig væk.

2) Jeg rettede ingen instrumenter, eller knytnæver eller anden gestik, eller gjorde brug af retoriske trusler mod ANM. Jeg blot fastholdt at hun skulle gå væk og lade være med at ville bestemme over mig.

3) ANM ringede derefter til politiet på et tidspunkt hvor hun og jeg var gået hver til sit. Da politiet en rum tid senere ankom var der ingen ballade.

4) ANM har job som vagt, og må derfor formodes ikke at være sart overfor 'højtråbende' modsvar fra folk hun antaster.



5) hvis politiet skulle rykke ud hver gang nogen var pikeret over nogen anden i det offentlige rum, og fulgte sine følelser op med en påstand om truende adfærd, så fik politiet endnu meget mere at se til. Med sin anmeldelse lagde ANM beslag på et par mandetimer hos politiet.

Min antagelse er at anmeldelsen for trusler var en slags 'hævn' over at jeg ikke bøjede mig for ANM's autoritet.

Og jeg må kræve at

- 1) enten registreres dette ved ANM's person, såvel som hendes falske anklage nu er registreret ved min.
- 2) eller denne registrering slettes ved min person.

Med venlig hilsen

Medio september har jeg 2 gange rykket for i det mindste blot en anerkendelse af min henvendelse. Det er dog utroligt. Vagtkonens henvendelse afstedkom ordensmagtens fremmøde. Jeg får en mistanke om at forskellen består i at hun repræsenterede det store flotte samfundsbevarende TV2-Studie, mens jeg repræsenterer den sølle samfundskritiske FredsVagt. Det rammer lige ned i pseudodemokratiet, men det er jo ikke nogen overraskelse, thi mon ikke vi kan konkludere at demokrati og retssikkerhed er vigende. Nogle dage senere ringede jeg og fik at vide at den slags anmeldelser ikke kvitteres, men at jeg kan få informationer gennem aktindsigt. Det har jeg så søgt.

## FREDSVAGTENS FREMTID

Vi prøvede... JEG prøvede; i dette følsomme emne skal jeg ikke tale for andre end mig selv. Min kvote er opbrugt. Mit håb er nedslidt. Jeg skal ikke gøre det mere mystisk end at vi alle har vores personlige sider indblandet i det vi gør. De underbevidste motiver; vores drømme og længsler, vores håb og angst, vores kærlighed og omsorg.

Min kvote er opbrugt. Jeg kan ikke ta det alvorligt længere. Undskyld. Jeg taler ikke længere på FredsVagten vegne. Jeg abdicerer som bagmand. Jeg har set mere end jeg (næsten) kan tåle.

Jeg er stadig en wanna-be fordi jeg ikke kan li at svigte, og slet ikke folk der stoler på mig.

Og jeg kan stadig varetage nogle praktiske ting, men jeg kan ikke længere føle mig ansvarlig.

Jeg kan ikke længere tåle den daglige fokus på verdens afdrift. Jeg har mistet håbet om at den kan rettes inden afgrunden. Undskyld allesammen... men jeg er jo ikke jeres boss, patron, chief... jeg er ikke ansvarlig for jeres følelser. Jeg ved godt at jeg nu er nede og strejfe min sociale grundkode, hvor jeg hader at svigte.

Men min kvote ER pt opbrugt.

Og dog kære læser af dette misantropiske suk, jeg holder skansen til vi har nået de 14 år d. 18. oktober... 19. oktober begynder vi på det femtende. Jeg ved at den seje fredsvagt-kernekrede har besluttet at FredsVagten



ikke skal dø med min udflytning til Vandkant-Danmark, så den vil fortsætte så længe tilstrækkelig mange af jer vil smide slæverne ind og gøre det konkrete arbejde. Jeg kan stadig – selv fra Saxkøbing – passe visse opgaver.

Så nu ikke græde... alting har sin tid.

## SOMMER

Efter dette intermezzo af personlige forhold, kommer jeg tilbage til det næsten altid positive; at stå vagten. Og det herlige samvær på vores månedlige stormøder. Her sidder vi i Doris' gårdhave på Frederiksberg i hedebløge 5. juli: Hanne, Kristian, Inge, Doris og Minna





Så gik resten af juli med at være kold og våd; Det var så den sommer!, sagde man blandt folk, men primo august kom varmen igen; 3 ugers hedebølge. Turistsommer i København og hos FredsVagten. Jeg sku en dag op til Enhedslisten og trykke løbesedler; det gør vi kvit og frit; tak for jeres støtte. Og da Proviantindgangen var sommerlukket sku jeg hentes helt oppe ved hovedindgangen i Rigsdagsgården. Således kommer man gennem tværbygningen hvor udsigten er fra kontorerne (øv), men lige når man kommer ind på den anden side er der dette vindue med herligt vue over sommerpladsen.



Fra 19. august var vi igen forvist fra pladsen, nu på grund af Copenhagen Challenge; den årlige Ironman konkurrence. Vi var da, som sædvanen, henvist til Ved Stranden foran Beskæftelsesministeriet, men stillede i stedet op på Holmens Bro, fordi det midlertidige natlogi så er bag to bænke ovre ved kirkemuren. Vi var officielt henvist fra onsdag, men først fredag blev der så meget trængsel at vi fortrak. Huh ha det er jo civil ulydighed, men som nævnt; den repressive tolerance er stor, hvilket jo betyder at vi egentlig er ufarlige... og dog gror græsset.



## LØGNENE

Når man ikke vil gøre op med løgneren, så må man til stadighed forsvare hans løgne. Løkke var lydig løjtnant under kaptajn Foghs styre. Så der skal ikke undersøges noget her... og vi der har stemt, har således givet mandat til det politiske spil der gjorde løjtnant Løkke til legitim statsminister. My ass. Det danske samfund anno 2015 lader dette passere uden større politisk krise.

Igen og igen skriver jeg med kridt på vores opslagstavle FOGH LØJ LODRET; håber bare det sætter en lille sordin her og der i perceptionen på de folk der går forbi og ikke kan undgå at se det... nåhja, hvad ved jeg om perceptionen, den er så utroligt mangfoldig.

Men igen og igen – det er sådan reklame virker; ved enerverende gentagelse: FOGH LØJ LODRET om masseødelæggelsesvåben i Irak. Og Lars Løkke var med. FOGH LØJ LODRET, FOGH LØJ LODRET STATSTERRORIST / LANDSFORRÆDER / KRIGSFORBRYDER... (Og her en tegning af den geniale Adam O)

## NATLOGIET

torsdag 20. august

kære fredserne

den mest alvorlige trussel mod vor stædige stand er kommet til mig her til formiddag.

JGlahn har afløst Kim Petersen som vagtformand og han er nødt til at få fritlagt muren - dvs vi må ikke længere stille noget op ad muren. Det er sikkerheds- og brandhensyn.

I mit stille sind spekulerer jeg på om det er en udløber af at Mudderkonen nu har nået Folketingets formandspost og således har position til at forlange sikkerhedsreglerne overholdt.

Vi har i betragtning af at vi er forvist i weekenden fået frist så længe med det der står tilbage mens vi er i eksil. Men søndag aften må vi ikke stille det tilbage ved muren.

Så nu er gode råd dyre.

Glahn undersøgte om vagtpersonalet ku låse det inde for os om natten, han var aldeles venlig og ked af at måtte meddele mig dette nye vilkår, men han var presset til det. Og nej, da han havde undersøgt sagen; vagtpersonalet kan ikke som ansatte ved Borgen støtte en demonstration. Så vil andre osse kunne forvente at opnå støtte da der ikke kan forskelsbehandles. Fair nok.

Grejet vil være mere udsat derved, men vi kunne måske sætte det op ad stensætningen henne ved os, da brandargumentet og reglen om at der ikke må stå noget op ad muren, dermed forsvinder.

Vi kan jo bare gøre det og se hvad der sker.

-----

Dette indlæg afstedkom en kilometerlang tråd på fællesmailen med allehånde forslag og diskussioner af vilkårene. Vi følte os reelt truede på vor eksistens.

Jeg ville ha skrevet en pressemeddelelse om Mudderkonens\*) indflydelse som 'endelig stueren', men den ide skød gruppen ned, så vi bare føjede de mulige muligheder – er det ikke netop politik; det muligens kunst. Og i virkeligheden blev det lidt lettere med kortere transportvej. Og opfinderne har straks fundet måder at regn- og stormsikre den nye opstilling.

\*) Pia Kjærsgaard som Konen i Muddergrøften





Jo således løste vi da problemet ultimo august, og kun få dage senere så vi oppe på muren den måske egentlig årsag til at vores ting sku væk. Dette skilt ville jo visuelt

drukne lige over vores opslagstavler. Egentlig er det faktisk utroligt at det har fået lov at stå så mange år med vores magt-kritiske budskaber lige op af den samme magts 'hoveddør' når vi ikke ku bemandede vagten; typisk før kl 10 og efter kl 15. Vi besluttede, da vi følte vores ting lidt mere udsatte hernede på pladsen, at droppe kufferten og Håbets Ild (vi bør da skrive grundlaget om !) Men allerede medio september kom ilden tilbage efter ønske. Vi har allerede her ved kvartalets udgang vænnet os til at føle det okay og trygt nok... det ses ikke meget ude fra gaden.

Få dage senere blev jeg kontaktet af en Sidse fra kommunen, som gerne ville diskutere vores opstilling. Det var der lidt nervøsitet over i kernekredsen, men det viste sig at være en misforståelse da det formodentlig var Leahs stillads-kunstværk der var klaget over. Dette havde jeg jo i februar afvist at ta formelt ansvar for. Og nu har Leah selv taget kontakt til denne kommune-Sidse.

Leahs maleri har jo ikke så meget med lige FredsVagten at gøre... og dog handler det sæføli om at glæden og kærligheden er mere potente end vreden og volden.

## CH og CH – ELEV OG MENTOR

Men jeg må indrømme igen at det kan falde mig svært at 'holde fred' når jeg møder hyklerne. Det er forskelligt hvordan man kan svare, men jeg er så vred at jeg efterhånden kun kan svare med vrede, eller ignoreren. Da Støjberg kom tæt forbi en dag jeg stod og snakkede med en 'kunde', vendte jeg



demonstrativt ryggen til hende, krummede mig og holdt armene beskyttende for ansigtet, som man i folkeeventyrerne sku forholde sig hvis den fæle skovtroll kom forbi.

Men en morgen hvor jeg var inde allerede kvart over ni...





Jeg MÅTTE sige noget til dem selv om jeg burde la vær. De blir jo ikke bedre mennesker af at møde min vrede og hån. Jeg er faktisk slet ikke fredsvagt. Jeg overholder ikke reglen om at holde fred med disse farisæere.

Det er nok på tide at jeg slipper tøjlerne... jeg kan ikke mere tro på at nå dem. Og dog, inspireret af denne oplevelse havde jeg rigtig god kontakt med nogle skoleunger; ca 7. klasse, fra Vestjylland. Det væltede ind fra Ringkøbing Skjern Kommune til en koncert i DR. De unger lyttede seriøst. Alt i alt en god dag, men 10 minutter efter jeg havde forladt vagten for at gå på arbejde, kom en betjent ud til Doris der afløste, og spurgte efter mig. Det er måske Hjorth der har klaget. Jeg tager det ganske roligt... måske får jeg en næse; det rager mig en høstblomst... og dog er jeg begyndt at overveje hvem der skal overtage det formelle ansvar i forhold til myndighederne; altså søge og få tilladelse. Det gør jeg jo hvert kvartal. Nå som sagt – den repressive tolerance; godkendelser er på plads for tiden frem til nytår.

## 14 ÅR SIDEN TÅRNEFALD



Vore venner i Tid til Fred arrangerede demo på Rådhuspladsen 11. september. FredsVagten anbefalede, støttede og stod som medarrangør. Der var mange talere og et hovedtema var NEJ til nye KAMPFLY. Desuden var der naturligvis fokus på 9/11... den stod formanden for Kunstnere for Fred; Pernille Grumme for. De har sloganet 'Uden sandhed, ingen fred'. Jeg var indbudt til at tale og mit mandat var en [opfordring igen igen til at blive fredsvagter](#).

Lars is back in town; FredsVagten's første fødselshjælper. Og Troels den tredje



Pernille på scenen → med en rigtig [god tale](#) om konsekvenserne af 9/11 og nødvendigheden af at holde på sandheden.

At terroraktionen fysisk umuligt kan være foregået som den officielle forklaring foreskriver. At der i amerikanske regeringskredse var et ønske om en 'katalyserende katastrofe'...

Hvis vi regner os som et demokrati må vi vel kræve oplysning om disse vigtige politiske forhold... (?)





Efter min tale skrev Minna

Kære fredlere

Vi har et herligt problem: en hel lille stribe nye vagter der skal indvies i vores rutiner. Samtidig er PH, Birte og Inge på ferie. Hvis I andre har nogen som helst mulighed for at tage ekstra vagter, vil det være kærkomment.

Kærlig hilsen fra Minna

## REGNVEJR

Det nye natlogi yder ikke ly mod regnen for lommerne på indersiden, så opfinderne må i gang igen.

Den første ide med rør-isoleringer duede ikke – for løst og blafrende. Cykelslange klippet op på langs derimod, skruet fast og clipset med 8 mm clips... det skal nok holde en tid



Og så skal vi ikke glemme **Flagdagen** 5. september hvor vore jyske medlemmer; Pedro; her med fanen, og Co fra Århus og omegn, havde indforskrevet sig.

Vejret var meget blandet, så da Stats-Løkke talte, stod det ned i stænger ;-D LOL, værre for soldaterne end for os... de står i snorlige geledder

## KRIGEN RETURNERER

'Når man sår bomber, høster man flygtninge' står der på et af vore opslag... klart nok, men dansken har parkeret fornuften for at fastholde en følelse og tro på at alt er godt, ok, i orden, indtil en dag virkeligheden banker på; flygtningestrømmen fra krigene i Mellemøsten; pt Syriens rædselsfulde 'borgerkrig', når vore danske kyster. Pludselig går de dér på motorvejen fra Rødbyhavn. Stor opstandelse blandt folk og medier.





Jeg følger ikke meget med i de dagsaktuelle begivenheder, så jeg havde slet ikke set det komme om lørdagen 12. oktober.

Vidste godt at det var #refugeewelcome-Copenhagen dag og tænkte at der måske ville komme tusind, som der plejer når det går højt i vore samfundskritiske kredse.

Jeg sad selv vagten den formiddag og jeg skal love jeg blev klogere... 30.000 mindst som følte det nødvendigt at markere menneskelighed i forhold til disse stakkels mennesker på flugt fra deres smadrede samfund. Jeg tænker at det var en kærkommen lejlighed til endelig at sige lidt fra overfor den moderne danske umenneskelighed, og håbede i mit stille sind at flygtningepresset ville fortsætte, så vi her i vores lille selvfedede danske svinedemonarki må begynde at tænke os om og se på konsekvenserne







Det gamle FredsSkib var slidt op efter 5½ års tro tjeneste, og jeg brugte august-hedebølgen til at male et nyt i bar røv hjemme i min have, der endnu er min; Udkantsdanmark venter. 15. september kom det på banen.

Og igen igen kridter jeg det for mig mest alarmerende hykleri







Og så en dag var der en taxi-demo mod Uber... et nyt taxi-koncept som er ulovligt ifølge danske regler. Så bliver vi lidt trængt, men der sker da noget.

## STRAMNINGER

Det gør der også hos os idet kommunen i den nye tilladelse beskærer vore muligheder.

Jeg har spurgt om begrundelse men ikke inden kvartalsskifte modtaget noget svar. Det startede med at den nye tilladelse var vedhæftet et kort der præciserede hvor vi skal opstille vort grej. Det havde vi en laang intern diskussion om betydningen af.

Et af vort nyeste medlemmer; Henrik, fandt det alarmerende, mens ældre og mere garvede fredsvagter mente at det kun var en formalisering af den samtale jeg havde haft 9. september. Imidlertid fik diskussionerne mig til at nærlæse og opdagede således en passus der ikke plejer at være der:

*"Øvrige bemærkninger:*

*Placeringen skal ske på den primære plads, se vedhæftede kort.*

*Fredsvagten skal nedpakkes hver dag, og udstillingen/remedierne skal fjernes fra pladsen. Der må ikke hænges eller stilles bannere, skilte, plancher mm op af det runde bed.*

*Trappen op til Christiansborg skal friholdes, og arrangementet skal afholdes på selve pladsen."*

Sekundær placering  
Primær placering

Så Henrik havde sgu ret;

bannerne må ikke længere hænge der. Og småskiltene må ikke stå langs kanten. Jeg kommer selv i morgen og eksperimenterer lidt med mulighederne.

Så jeg satte småskiltene op af en lysstander; ses i baggrunden to af dem, og spændte det ene banner ud mellem opslagstavlerne. En løsning der vil være følsom for vind, men ellers nem nok at etablere, og så kan den læses fra begge sider, derfor satte jeg ikke Fred ER Mulig på modsatte side. Foreløbig har jeg taget det banner hjem, men vi diskuterer det på stormøde 4. oktober





Og imens vi møder dette smålige bureaukrati, så drøner de højprofilerede hyklere videre. Krigsminister Holst holdt kun 93 dage på posten før han måtte trække stikket da den ene mindre skandale efter den anden bed ham i haserne. Mindre fordi de kun var belastende for ham og hans bandeleder, men ikke for pseudodemokratiets idé og ædle grundlag... og dog bliver flere og flere lede ved det cirkus.

Og efter at han således vanæret havde forladt sin post som minister, men stadig sidder i Folketinget, modtog han 1,8 mill i 'eftervederlag', hvilket jo ikke ligefrem gør folkets afsky mindre. Og samtidig er den samme regering nu ved at barsle med en sædvanlig nedskæringsfinanslov hvor folket må forstå at der kan ikke være råd til det hele. Og dog skal vi jo snart bruge 30 mia til kampfly.

Kære venner, det er på tide jeg flytter og trækker mig ud af dette gode projekt, thi jeg ER ikke fredelig mere og tvivler mere og mere på at fred faktisk er mulig. Nu udfordrer Rusland USA/NATO i den syriske borgerkrig ved reelt at hjælpe Assad-styret og lave flyveforbudszoner. Jeg synes det ligner endnu en optrapning til 3. Verdenskrig. Jeg må snart melde mig som Halfdan Rasmussensk 'helt' hvor krokus og øller skifter plads på hans havebord. Jeg må smide tøjlerne og overlade styringen til dem der stadig tror på det. Så jeg gætter også på at dette bliver det sidste Nyhedsbrev fra min hånd. Jeg har lige meldt afbud til Folketingets åbning 6. oktober.



fredsomt kram 29. september hvor det lige var sommer igen, fra jeres ærede gennem 14 år.  
Kom 19. oktober og sig farvel  
Bo

Endnu en grund:

Ultimo september blev jeg kontaktet af en ældre politibetjent i civil der opfordrede mig til ikke at råbe efter folk. Næste gang, sagde han, vil jeg få en bøde på 1000 kr.

Det viste sig at være Christian Langballe og ikke Claus Hjorth der havde klaget. Førstnævnte konfronterede jeg en dag han passerede, og hvor det var gået op for mig at også han – ligesom sin far og grandfætter Krarup, både er præst og xenofobisk MF'er for DF. Det KAN JEG IKKE FORSTÅ. Så jeg råbte til ham om han havde hørt lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Det var han for sart til at lade passere. Den stakkels krigstilhænger der ikke kan gå over slotspladsen i fred.

Næste gang jeg ser ham vil jeg undlade at råbe, men i stedet gå hen til ham og lavmælt ynke ham hans sarte sjæl der skal stå model til verbale 'bomber' bare fordi han går ind for fysiske ditto. Det er da også uretfærdigt. Jeg burde skrive en pressemeddelelse, men igen er der trætheden og travlheden med fokus på min snarlige flytning til Saxkøbing, der forhindrer det