

Nyhedsbrev 33, april 2015

Kære fredsvagt-venner og støtter

Alle tidligere Nyhedsbreve kan læses på http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19_18_etc. Fra 20 og opefter hedder linket http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_20.pdf _21.pdf etc

Hvis man ikke ønsker at modtage FredsVagten's Nyhedsbreve så send en mail uden indhold med subjekt 'Nyhedsbrev nej tak' til bo@fred.dk fra den mailadresse det modtages på.

Hvis man ønsker at støtte os pekuniært er vores bankkonto 8401 1041096

HVEM ER VI OG HVORFOR

For første gang i FredsVagten's tid har vi fået en professionel vurdering af hvad vi er for en slags projekt, gruppe, idé etc. Heidi påpeger dog at den kun er semi-professionel da de jo endnu er under uddannelse.

Som jeg fortalte i sidste Nyhedsbrev på side 5, blev vi 3 uger i november fulgt af 2 antropologi-studerende; Carina og Heidi. Heidi sendte os medio februar sin rapport, og 8. marts efter stormøde fremlagde de for os med powerpoint. Herrehyggeligt.

Heidi kaldte sin rapport "Fredsvagten – rationel aktivisme eller heterotopi i nationens rum".

Heterotopi betyder 'et sted der er anderledes', ligesom utopi betyder 'et sted som ikke er'



Hun indleder:

Den indtil videre 13 år lange fredsdemonstration "Fredsvagten" kan ikke lægges ind i et skema for aktivisme, som anser aktivisme for en rationel mekanisme, styret af interventions- og mobilisationsmål, idet demonstrationen fortsætter på trods af manglende politisk intervention og mobilisation. Kvantitativ data kan ikke afvise, at Fredsvagten gennem sin kontakt med offentligheden opnår holdningsændringer, men dataanalyse tyder ikke på holdningsændringer med hensyn til den specifikke forsvarspolitik eller tilbøjelighed til deltagelse i Fredsvagten.

Se det er jo interessant... hvad er det der driver os når vi ikke opnår nogen politiske ændringer. Nu indrømmer hun ganske vist i rapporten at hendes kvantitative data ikke opfylder kravene til opinionsundersøgelser. Jeg plejer jo at sige at vores indflydelse er så subtil at den ikke kan erkendes; det er ligesom græsset der gror, men man kan ikke se det.

Efter noget dokumentation konkluderer hun så at

Fredsvagten (...) sætter sig op som modspil til, men samtidig opererer indenfor, de autoritære rammer som reintegrerende og derved rummelighedsgenererende institution. Derved positionerer Fredsvagten sig indenfor en overordnet moralsk utopisk ramme, nemlig den egalitære, rummelige individualisme, som er en del af grundlaget for vestlig nationalisme og dansk moral. Fredsvagten er derved en heterotopi, som gennem sin praksis spejler danske værdier og viser muligheder for alternative handlinger, individuel agens og moralske fortolkninger i forhold til egen praksis såvel som udenrigspolitik, men i et rum hvor de samtidig tillægges og tillægger sig selv en magtesløs rolle overfor den politiske og administrative magt.

Måske ligger vores drift et andet sted end i målelig påvirkning af den almene holdning.

Rapporten lægger en del vægt på den 'egalitære, rummelige individualisme', vi kan også kalde det lighed, rummelighed og forskellighed.

Vores antropolog filosoferer over vores mangel på fælles strategi overfor befolkningen (...) og det er op til den enkelte fredsvagt om man vil og hvordan man vil sprede budskabet og hvilket budskab man vil udbrede. Dette virker meningsløst i forhold til et fokus på specifikke rationelle interventioner med folkelig

mobilisering som mål. Kan deres aktivitet så stadig ses som en strategi rettet mod mobilisering af den danske befolkning? Ifølge deres egne udsagn ja, omend en meget langsigtet strategi, som handler om små vedvarende påvirkninger.

Så må man løfte blikket lidt og se at FredsVagten i sig selv er en 'fælles strategi' som blandt andet rummer budskabet om selv at definere sin lige ret til fred. At Alle har lige ret til freden!, som der står i vores grundlag, er jo det egalitære udgangspunkt.

Ved ordet 'meningsløst' har jeg sat en smiley fordi det var lidt sjovt at følge med i hendes besvær med at få sat vores unikke demonstration i bås.

Hun har et langt afsnit om et spørgeskema de udsendte, og med relevante forbehold for den udspurgte gruppes (stikprøvepopulationens) manglende dækning for befolkningen som helhed, når hun frem til en konklusion

At undersøge en egentlig holdningspåvirkning er mere kompliceret og må, for at kunne konstatere en årsagssammenhæng, nødvendigvis baseres på registrering af holdninger samt kontakt med Fredsvagten *over tid*, det vil sige gentagne undersøgelser. Dog kan det ikke afvises, på baggrund af undersøgelsens resultater, at Fredsvagten har en påvirkning af folks holdninger gennem sin praksis. Hvis dette er tilfældet, kunne det tyde på, at det at se Fredsvagten på Christiansborg Slotsplads, samt at læse deres opslag, er blandt de vigtigste måder at dele Fredsvagtens holdninger på. Der er dog ikke noget der tyder på, at Fredsvagtens praksis tilskynder stikprøvepopulationen til at agere, hverken ved politisk intervention eller ved at deltage i Fredsvagten.

Igen er det mere subtilt idet vi muligvis påvirker i det ubevidste. At vi er med til at røre i kaos og måske deler trend med en masse andre kaotiske myre-agtige initiativer. Og pludselig rejser stormen sig i Nordatlanten fordi en sommerfugl flaksede rundt i Singapore.

Og før har jeg sagt at det er karma-spredning. Det er som østerlandsk medicin i modsætning til vesterlandsk. Førstnævnte er langsom og solid som livet selv, mens vores vestlige er hurtig og kræver øjeblikkelig virkning – som en kanonkugle. Det står jo også i vores grundlag at freden kommer indefra. Kanon-fred handler om at udrydde sine fjender, og dominere. Karma-fred handler om at tilgive dem og forson sig.

Rapporten indeholder en del flere tankevækkende observationer, men da den selv er tætpakket på små 50.000 anslag, vil det føre for vidt her at komme mere ind på det. Jeg vil dog slutte af med dette:

Fredsvagtens praksis kunne ses som en rumlig nyopfindelse af Slotspladsen, idet de gående bliver engageret i rummet på nye måder, som ikke var tiltænkt fra officiel side. Fredsvagten og dens rekvisitter kan dog let undgås ved at vælge en anden rute over den som oftest ret mennesketomme plads, så påvirkningen af folks udlevelse af rummet er ikke stor. Undtagelsen er en dag, da en Fredsvagt ikke kunne gå og derfor sad nede ved en passage, som kaldes "kavalergangen", hvor de fleste som skal ind i folketinget går igennem. Hun fik stillet opslagstavlerne og sat sig, så folk der skulle igennem var nødt til at gå forbi hende og se opslagstavlen. Dette er en historie, der bringer smil frem på fredsvagters læber idet den omtalte fredsvagt formår at udnytte sit handicap, i bogstaveligste forstand, til i høj grad at påvirke fodgængernes appropriering af rum og dermed tvinge dem til at udleve rummet på en særlig måde ved at se Fredsvagten og Fredsvagtens budskaber.

Jeg har sagt det før, fx da jeg fik Fredsprisen 2013 fra Kunstnere for Fred; FredsVagten er i sig selv et kunstværk, en installation som vi opretholder dagligt. En kulørt og stædig påmindelse om at vi er en nation i krig. Og vores hovedkrav til os selv og hinanden er at holde opsyn med denne installation.

OG HVAD ER VI OPPE IMOD

Som Heidi skriver: vi 'tillægges og tillægger sig selv en magtesløs rolle overfor den politiske og administrative magt.' Ja!, det skal jeg være den første til at skrive under på. 'Antimagt' har jeg skrevet i marginen for at skelne fra afmagt, som dog også er et uimodståeligt vilkår for vores vision når vi ser ud på den stadigt mere krigsliderlige nation Danmark. Forført af falske herrer m/k.

Der er masser af vidneudsagn og sku vi ha glemt eller fortrængt bliver vi mindet om det igen så såre vi stiller på FredsPladsen aka Christiansborg Slotsplads og orienterer os om vægavisens opdateringer.

Relevante indlæg hober sig op og får ikke plads på vores 6 kvm.

Så har vi, presset i gang af PH der, med rette, syntes fredsvagt.dk var forsømt, ved forespørgsel til vores gode webmester Jakob i Svendborg, fået oprettet en '[gadeavis](#)' hvor gode relevante indlæg lægges ind, overvejende af Inge og Kristian.

Det er ikke unikke nyheder der findes dér; men nyheder som vi har udvalgt. Det er mildest talt uhyrlige nyheder om den politiske afdrift.

Igen har vi således også haft diskussionen om vores fokus. Jeg for mit vedkommende er selv ved at blive syg af den. Vores allerførste fredsvagt; Lars Ro, har længe døjet med psykisk ustabilitet, men læser nu igen på uni; filosofi.

Vi har naturligvis alle vore baggrunde og nogen er sæføli mere skrøbelige end andre. Jeg kan altså næsten heller ikke tåle det mere; men har det personlige problem at jeg ikke tror på at venlighed overfor vore forbipasserende politikere får dem til at ændre sig og deres politiske valg. Det er nærmere en slags legitimering at de er gode nok. Men de er k..... ikke gode nok. De er venlige på overfladen, men næsten onde i deres praksis. Det er MAGTEN der styrer dem, ikke venlighed. Og dog står der i vores grundlag at vi selv skal bære freden frem. Men dette er jo netop freden på overfladen overfor de forbipasserende. Hvad er det vi 'skal' bære i vore hjerter. Det nytter ikke noget med had, men for mig er vrede okay. De fortjener vrede dér hvor vi møder dem i 'nationens moralske rum' som Heidi kalder det. Og dog står der i vores grundlag at jeg skal holde fred, så oftest vender jeg ryggen til. En af vore fredsvagter er begyndt på at sige 'Tak for smilet!' uanset om der er et sådant eller ej. Og får så oftest et smil igen. Er dét således en accept af vore magthavere, og en accept af at vi faktisk fortsat får lov til at opretholde vores lille daglige provokation på deres nåde. Det er jo det dobbeltspil; Heidi så det også, som vi spiller med magten. Vores legitimering af det pseudodemokrati vi, mere eller mindre, ikke rigtig tror på længere.

Jeg tænker af og til når jeg har været efter nogen af de 'store'; Løkke, Corydon, Frederiksen, hvor længe de stadig vil acceptere at jeg/vi står der når jeg er så åbenlyst irriterende i mine kommentarer når de går forbi. Når Løkke må finde sig i at jeg højlydt synes at nu må det være hans tur til at få nogle bomber i nakken.

- Det kan du ikke tillade dig at sige!, sagde han fast da han vendte sig om. Men jeg svarede lisså fast at det står i Bibelen at den der dræber ved sværd skal dø ved sværd. Så gik han, mens jeg spekulerede på hvor meget epoxy-lag han har overfor sådan en undermåler som mig.

Men endnu er pladsen vores alle ugens dage de dér gennemsnitligt 5 timer vi er tilstede. Og stadig kommer der nye vagter til; vi har netop her medio marts en ny kandidat.

Jo vi er oppe imod en medie-tsunami der oversvømmer al fornuft når det kommer til de væsentlige samfundsændringer, men som på overfladen ligner den almindelige konsensus hvor man diskuterer og debatterer i mangfoldighed om samfundets vilkår indenfor de såkaldte 'danske værdier' der indebærer demokrati, lighed og retssikkerhed. Derfor kan tsunamien ikke rigtig ses – den er blot en jævn stigen og ikke nogen enorm bølge man kan erkende. Men hvis man ret holder det for øje er det stadig tydeligt nok at Kejsers Nye Klær er ikke-eksisterende. Orker man stå med løftede hænder og besværgelse tsunamiens power.

Og dog er denne tsunami ikke lavet af vand, men af tanker og følelser, som magthaverne med deres manipulationer og *false flags* kan tænde når de vil. Som undersøiske 'jordskælv' gennem samfundet.

TERROR I KØBENHAVN

Et sådant undersøisk jordskælv så vi netop i København medio februar, da Krudttønden 'eksploderede' i had over den moderne ytringsfrie værdi; at mobbe muslimerne. Pludselig kunne regeringen finde næsten en mia kroner til terrorbekæmpelse i form af kontrol, overvågning, etc I stedet for at bruge pengene til at forebygge hadet blandt de udstødte, de stigmatiserede, de fattige. Nej den slags er der ikke råd til i disse terrortider hvor det er vigtigere at bruge 30 mia på jagerfly der kun kan bruges til at bombe derude hvor terrorismen gror. Round up i folkets følelser. Og folket møder tusindtalligt frem til demo, fordi de straks køber retorikken om terror og vil stå vagt om 'de danske værdier'. Jeg er altid noget af et spørgsmålstejn om hvad disse 'værdier' egentlig er.

Er det fx retten til at mobbe dem der er svagere(?), som det sker når ytringsfrie kunstnere slår sig op på at nedgøre Islam. Er det retten til at definere hvem der er gode og hvem der er onde, og bombe lande hvis ledere tilhører sidstnævnte kategori.

Er det en 'dansk værdi' at være absurd selvfed i sin opfattelse af verden, selv om det er evident at det er os der er ved at smadre den gennem vores ubæredygtige grådighed, hvor stadig færre ejer stadig mere, og således i Ejendomsrettens hellige navn definerer menneskets ret; Gaia vort fælles livsgrundlag bliver stadig mere kapitaliseret. Og dem der protesterer kan få nogen flere bomber, når de ikke kan fatte hvem der bestemmer.

Så ved en lille fredsvagt igen hvorfor han står der.

NYTÅRSKUR



Nytårsaftensdag holdt vi vor egen nytårskur, Birte, Hanne, Torben, Inge P og mig

Omkring nytår udsendte Kristian programmet for Dronningens nytårskur efter jeg havde meddelt at jeg i år ikke kunne møde de ordensbehængte VIP'ere:

Jeg er der ons.7.jan. kl. 11-14, og Birte og Annette er der om tirsdagen d.6.

Man kan møde nedenstående de pågældende dage. Højesteretsdommere!! om tirsdagen, Birte!!! fh. Kristian

TIRSDAG DEN 6. JANUAR

Kl. 09.50

Nytårskur i Christian VII's Palæ, Amalienborg

Regentparret modtager Højesteretsdommere, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets Officerskorps i kur. Kronprinsparret er til stede.

Kl. 11.30

Nytårskur på Christiansborg Slot

Regentparret modtager det diplomatiske korps i kur.

Kronprinsparret er til stede.

ONSDAG DEN 7. JANUAR

Regentparret modtager på Christiansborg Slot følgende i Nytårskur

- **Kl. 09.30** Officerer fra Forsvaret samt Beredskabsstyrelsen.
- **Kl. 10.00** I., II. og III. Rangklasse.
- **Kl. 12.00** Indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og kongelige protektioner.

Kronprinsparret er til stede.

*Påklædning ved alle kure: galla/festdragt. Gælder **IKKE** FredsVagten*



Vores kongelige hoffredsreporter er på pletten til guldMargreten og inde i slotgården stod ubalancen klar hvis nogen fik for meget kongerøgelse. Men dem der gik ind og ud fra nytårskuren, så nu ud til at kunne tage imod mange flere ordener og medaljer uden at skamme sig. Sikken festdag, mens 100 danske soldater nu har forskanset sig i en militærlejr i det nordlige Irak omringet af fjender, som måske får Taleban til at ligne barnemad.

Her en løgn til studiekredsen: Der blev for kort tid siden sagt: Ingen landtropper i Irak. (Kristian)

KRIDTBANDITING



Så en dag hen i januar havde regnen vasket sidste kridtbudskab bort og jeg ku igen supplere den offentlige viden med mit meget enkle standpunkt. Nærmest umuligt at overse i sin tydelighed. Parolen er den samme, men underteksten kan variere.

For mig er det det tydeligste budskab på at der er noget der er helt råddent.

Ikke mindst i betragtning af – hvad alle ved – at han fortsat er et frit, stærkt og hædret medlem af det danske samfund.



primo februar blev det lidt vinter og jeg skal lige vise jer et billede af Ole Birk Olesen; MF for LA, der haster afsted for at finde nogle fattige han af liberale grunde kan sparke ned i grøften så de selv må arbejde sig op igen... hvis de kan. Jeg ved ikke hvor han kommer fra, men han har jo ikke tøj og sko på til at være udendørs.

Jeg sagde ikke noget til ham denne gang. PH ville ha sagt: Tak for smilet! Men hvis jeg havde sagt det var han da faret totalt i flint, da det jo netop er smilet jeg har drillet ham med.

9. FEBRUAR

Line, Katja, Oliver og Stinne; projekthold fra Teknisk Skole; kommende filmteknikere.
De ville gerne optage en film om os. Jeg blev interviewet nede på pladsen og Doris blev i sit hjem.



De var rigtig søde og vi lærte lidt om hvordan dokumentarfilm er instruerede; - Gør det lige igen! ☺
Det er stjernestund på FredsVagten når der kommer sådan en flok og – uanset deres egne motiver – hjælper os med at formidle vort kunstneriske budskab, og hygger med deres venlige sødme og intelligente nærvær. Hold da kæft hvor jeg kan snakke når nogen sætter mig i gang (-D

MODKRAFT

Primo januar skrev Rune Eltard Sørensen en kritisk artikel om Kridtbanditterne, hvor han blandt andet havde indhentet oplysninger gennem vor gode fredsvagt Heine. Denne følte sig udnyttet og blev så pissede at han på facebook truede med tæsk. Den særdeles produktive Rune Eltard skrev straks en ny artikel om dette.

På FredsVagten interne mail blev der prompte reageret med et krav om undskyldning; en sådan trussel kunne ikke forenes med at være fredsvagt. Det var som en pind i myretuen og endte med at en rigtig god solid fredsvagt trak sig til ærgrelse og belastning for vor ihærdige let udpinte kreds, og vel også for ham selv.

Jeg skrev et svar til Modkraft på den blog jeg har fået tildelt... bruger den ikke meget dog. Men jeg vil ikke støtte og legitimere Modkraft ved at skrive hos dem. Jeg synes de er på galt spor i deres konspirationsteori; at Scientology styrer al den aktivisme der ligger udenfor den traditionelle venstrefløj. <http://kpnet.dk/blogs/bojak/modkrafts-aerinde>

Men det var for sent, eller også var det alligevel ikke muligt.

Der var mange gode ord til Heine på vores interne mail. Flere mente at han skulle beklage sine trusler men ikke undskylde overfor Rune Eltard. Og det gjorde han faktisk, men alligevel løb det af sporet; det ene knubbede ord tog det andet og en del blev sikkert misforstået. Men resultatet var at Heine ikke mere er fredsvagt. Øv for det.

Jeg ved ikke om jeg et eller andet sted har fået et svar fra Rune Eltard. Men jeg ved at det ikke er første gang Modkraft har været ude med sin Scientology-forbindelse og desværre har meget lav troværdighed blandt anarkister, selv om vi vel helst burde samarbejde om at svække fascismen.

FREDAG 13. FEBRUAR – SKOLEKLASSE
(rapport fra dagen til vores interne mail)

Jeg var flabet i dag. En mørklødet frisk semitisk knægt styrede målrettet hen mod mig med en flok jævnaldrende i hælene – lignede en skoleklasse; 14 - 15 år. Vi snakkede 9/11 – kun enkelte af dem havde hørt om Bygning 7. Så uddelte jeg min Retssikkerhed-løbeseddel og der var lige nok, men ikke én til læreren der var kommet til og stod længst omme i rækken rundt om mig.

Jeg havde blandt andet citeret Mikael Wiehes sang [Valet](#), 5. vers: *Dom flesta går med strömmen om det går, dom flesta vill jo helst ha lugn och ro, men om fascismen kommer smygande tillbaks, så är det du och jag som måste stå imot.* Og oversat da de unge mennesker ikke fattede det svenske.

Så sagde jeg til læreren at jeg ville lige dykke ned i en anden lomme, men hun ville ikke ha min løbeseddel. Jeg spurgte igen, men nej hun ville ikke.

Ha!, så blev jeg flabet og viste klassen hvad jeg mente; 'de fleste vil jo helst ha fred og ro', med deres lærer som lysende eksempel, dog uden direkte at skamme hende ud idet jeg straks fortsatte med at min familie har det lissådan; Bo hold din kæft, vi giider ikke høre om det! Og jeg illustrerede med strudsen der stikker hovedet i busken og fornægter at en fare nærmer sig.

Én spurgte hvornår fascismen ville indfinde sig.

Det ku jeg jo ikke svare på, men mente at den nok er her allerede, og at det i al fald ville være sket når det var dem der om 20 år var samfundsbærende.

Jeg elsker når de unge mennesker lytter seriøst og kommenterer frit, og føler mig næsten som en stand-up'er med min energiske gestikulerende talefacon og improvisationer.

Én spurgte hvorfor aviserne ikke skrev om Bygning 7. Så trængte jeg helt op i fjæset på ham og hviskede på skrømt, faretruende, kikkede mig hastigt omkring; at betvivle 9/11 er i princippet støtte til terror. Og fortalte om Grevil for at illustrere skæbnen for dem der ikke forstår at holde kæft.

Herligt og tak og sejt og go vind!, da de gik.

KRUDTTØNDEN

eksploderede altså lørdag 14. februar. Det skabte jo en masse røre i andedammen. Også hos os. Jeg følger ikke med i breaking news, så jeg ved ikke helt hvordan det absurde teater forløb. Og da jeg på arbejde om søndagen sku ha frokost, sad kolleger i vores store veludstyrede spisekøkken og så nyheder på DR... det handlede udelukkende om terroren i København. Jeg gik igen – orkede ikke høre på det. Da jeg et kvarter efter kom derud igen sad et par andre kolleger med opmærksomheden fæstet på hjernevaskeren. Jeg knurrede; 'Det er løgn det hele!' og gik igen igen. Senere snakkede vi lidt om det da jeg blev spurgt om jeg da ikke troede på at det var sket(?) Jeg var virkelig vred, men ikke på en måde så min gode kollega blev kontrær. Jeg er meget forsigtig på arbejde hvor der overvejende er en god kollegial stemning. De ved godt mine 'rabiater' synspunkter, og de ved også at jeg er i stand til at forsvare dem i en diskussion, så det er sjældent vi snakker politik. Og dog lader jeg små hints falde af og til. Det er en balancegang. Men hér var der fyldt op så jeg skældte ud. Tror nok nævnte kollega stemmer borgerligt, men er i øvrigt fornuftig og åben for andre synspunkter.

Og da stoltheden, glæden og rørelsen dukkede op på facebook, fra nogen der havde deltaget i søndagens demonstration, MÅTTE jeg anføre at de spillede med i magthavernes falske spil om at dette var et terrorangreb på danske værdier. Jeg fik tankevækkende nok aldrig respons i trådene... måske havde jeg ret, og de glade blev kede fordi de indså at de var blevet brugt... man kan jo håbe.

Og så måtte politiet til at rende rundt med automatvåben... som om. Vi så dem på slotspladsen og snakkede om det til stormøde. Hanne anførte i bedste fredsvagt-ånd at vi sku tilgive dem, ikke mindst fordi de jo kun måtte parere ordre. Sandt nok, men samtidig er man til enhver tid ansvarlig for sit job, og for det andet kan det såmænd hurtigt blive en vane. Og så har vi taget endnu et skridt i retning af amerikanske tilstande; fordummelse af politistyrken. Thi de klogere drenge vil nok finde

sig andet arbejde, end rende rundt dér til grin med maskingeværer der ikke kan afværge nogen galning som helst. Som om 'terroristen' lige ringer og fortæller hvor og hvornår han slår til.



Massiv sikkerhed omkring Finns bisættelse

Det her billede kom til mig over facebook... kære Danmark, hvad fanden har du gang i? Masser af gode kloge borgere og intellektuelle påpeger afdriften, men alligevel fortsætter den fordi ingen kan finde ud af at gøre op med den grundlæggende konsensus; terrordiskursen.

Fascismen ruller ind over os som en mørk sky, men hvis man har opmærksomheden rettet mod den glitrende storskærm så opdager man det nok ikke og tror at alting endnu fungerer demokratisk... det siger de jo hele tiden og ytrer sig som om. Og vi stemmer da, ellers har man jo frasagt sig sin indflydelse i demokratiet!, siger propagandaen.

Jeg er holdt op med at stemme. Det hedder jo faktisk at 'afgive sin stemme', men ifølge Grundloven har den du har stemt på ingen mandatforpligtelser overfor dig, men skal handle efter sin egen samvittighed. Så jeg vælger at IKKE 'afgive min stemme' til det korrupte illegitime samvittighedsløse danske demokrati; seriøst forvitret i terrorsens tidsalder. Mit bedste bevis på at det er illegitimt, er at Højesteret afviste at rejse en grundlovssag om Irakkriegen, hvorfor Foghs lodrette løgne aldrig er blevet 'retsligt' anerkendt. Jeg forklarer om [mit forhold til Grundloven](#) i en video på små 10 minutter som Ricci optog med sin smartphone i december.

Ricci er herboende englænder og selv tidligere fredsvagt.

Og således kan jeg ikke længere 'afgive min stemme' men beholder den for at bruge den på gaden, så længe det endnu, for Sofajensens selvforståelse og tro på de danske værdier, er nødvendigt at tillade denne, i sin formodede ufarlighed, systembevarende protest; FredsVagten.

En dag kan det måske blive kriminaliseret da det jo dybest set er et angreb på terrordiskursen, og således et forsvar for fjenden.

Så hvis du ikke længere finder mig på slotspladsen så prøv Vestre Fængsel.

PERSONLIGE FORHOLD OG FIN GÆST

Jeg ville gerne være en helt, men jeg er i virkeligheden for svag og hele fredsvagt-projektet er et touch af Guds finger som det faldt i min lod at modtage. Og jeg er ydmygt taknemmelig for alle I gode folk der holder denne utrolige vision levende på fjortende år.

Jeg er taknemmelig for at I har taget imod FredsVagten's idé og yder jeres individuelle ansvar for at holde installationen intakt. Vi har en lille men meget gedigen gruppe, som dog hvert år bliver et år ældre i gennemsnit og vi er ikke ligefrem unge i forvejen. Det fik Heidi ikke med i sin rapport, at det nok kræver stor livserfaring at deltage i vores stædige langtrukne demonstration.

Kristian som opdagede os til en Libyen-demonstration i foråret 2011 og joinede ind til 10-års-dagen 19. oktober samme år, og som nu i et par år har været vores opslagsansvarlige til stor fælles tilfredshed, fortæller

Godt nytår.

Jeg er lige kommet hjem efter en god fredsvagt, som begyndte helt flot: En ung turist havde fundet en 100 kr.-seddel på slotpladsen, og de 100 kr. gav han til FredsVagten, for de var jo ikke hans, så var det bedre vi fik den. Tak!

Der kom mange rare mennesker forbi og snakkede, læste eller hilste Godt Nytår og "godt I stadig står her".

Jeg havde guitar med og sang "Happy Xmas" og "Imagine" (længe leve John Lennon). Hvis vi er mange nok, der tænker, siger og synger "War is over - if you want it", så er det da et skridt i den rigtige retning.

"The road is so long", og kapitalismens grimme våbendrenge og -piger er eddermanne svære at få smidt ud.



17. februar havde vi fint besøg. Birte som blandt mange gode ting, også er aktivt medlem af Folkebevægelsen mod EU, fik den fornøjelse at hilse på en af sine fremtrædende fæller; Rina Ronja Kari, der sidder nede i Parlamentet i Bruxelles. Birte sender næsten altid et billede eller to fra sin fredsvagt-dag ind på vores fællesmail.

Så hej Rina Ronja :-) flot baggrund

TERROR ELLER HVAD?

Så slog jo altså terrorens boomerang ned i København 14. februar. Jeg har omtalt det, men det kommer igen igen tilbage til mig qua den betydning disse vrede skydninger havde og har.

Som jeg også har nævnt afstedkom det jo blandt andet maskinpistol-bevæbnet patruljering på 'følsomme' københavnske steder... således også på Christiansborg Slotsplads.. Vorherre bevares, som om



Men vi koncentrerede os så i stedet om at holde vores stand intakt; her Doris tørklædedame :-)
ultimo februar i gang med at sikre fredsfanernes fortsatte rejsning med den nye klampepistol.





Og så bagefter over for at snakke med turisterne, der står og betragter vores opslag; vores vægavis.

Det Er altså for det meste herligt og givende at være fredsvagt sådan en 26. februar hvor solen skinner lovende og Håbets Ild holder stand



HVERDAGEN

Ja vores klampestol gik i udu. Så tog det en måned hvor vi klarede os med lånt grej, før vi havde forhandlet os frem til hvem der sku købe en ny og om den sku passe til de mange klamper vi har, og størrelse på disse etc. Men vi endte med endnu et eksemplar af den velprøvede, men altså også svigtende Rapid 23-model. Vi prøver igen.

Jo det er sådan hverdagen er når man står der under alle forhold.

En turist gjorde mig opmærksom på at vi havde været i Tyrkisk TV ([Ayna](#) betyder 'spejl') De grønne opslagstavler kom til i 2008 så det er nogle år gammelt. Han spør kun Jørgen lidt og taler selv en hel masse... jeg prøver at få opklaret lidt gennem netværket hvad han egentlig siger. Jeg gætter på at han forestiller sig at hans seere ikke så'n lige forstår Jørgens Helsingør-engelsk. Ikke noget nedladende i dét; vi taler alle med forskellig accent.

"Naturally, the common people don't want war, but after all, it is the leaders of a country who determine the policy, and it is always a simple matter to drag people along whether it is a democracy, or a fascist dictatorship, or a parliament, or a communist dictatorship. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. This is easy. All you have to do is to tell them they are being attacked, and denounce the pacifists for lack of patriotism and exposing the country to danger. It works the same in every country."



Hermann Goering, Hitler's Reich-Marshal at the Nuremberg Trials after WWII

Nogen brød sig ikke om det stirrende fjæs, så den blev droppet.

Til gengæld stiger vor fokus på TTIP, hvor det i stigende grad bliver muligt for globale firmaer at sagsøge lande for love der begrænser profitten. Om dette har vi et andet nyligt opslag:

Apropos TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership)



**STOP DEN
TROJANSKE
TRAKTAT**

“ The liberty of a democracy is not safe if the people tolerate the growth of private power to a point where it comes stronger than their democratic state itself. That, in its essence, is fascism - ownership of government by an individual, by a group. ” -FDR

Another Day, More RepublicanDirtyTricks.com

<http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=15637>

Demokratiets frihed er truet hvis folk tolererer at privat magt er blevet større og stærkere end selve den demokratiske stat.
Dette er i sin essens fascisme; at individer eller grupper ejer staten.
USA præsident Franklin D Roosevelt april 29, 1938

En hemmelig frihandelsaftale mellem USA og EU truer miljø, fødevarer sikkerhed og demokrati.

STOP TTIP

Og så er det bare her på jævndøgn at sige tak for denne gang. Vi gør hvad vi kan i oplysningens navn, men modvinden er fortsat stærk. Og dog bliver det forår.

Nogen har lavet et Tid til Fred <http://www.tidtilfred.nu/> initiativ med en påskemarch gennem København 2. påskedag kl 12 på Den Røde Plads på Nørrebro

FREDSVAGTENS VENNER

Årets generalforsamling bliver 14. april kl 19 hos Minna; søndre Allé 17 i Valby

Kontingentet er frit; minimum en krone. Men jeg opfordrer til at vise vores seje stand den ære at sende os en skilling, hvis du kan undvære. 8401 1041096

Vi støtter af vores midler gode beslægtede initiativer, da jo FredsVagten i sig selv ikke har de store udgifter.

Men i al fald holder vi for legitime medlemmer (!) en generalforsamling som nævnt, og årsopruster således vores økonomiske forenings officielle juridiske legitimitet.

Det kræver et billede der kan få os til at huske hvor smukt det er, det liv vi skal forsvare...



Medio marts Henriette; vor nye vagt og Kristian; vor garvede ditto.

Igen en god dag i solen væk fra afmagten. Ude i livet; som Mikael Wiehe synger i førnævnte sang;
[Valet:](#)

*Så vakna upp, börja se dig omkring, fatta mod
Bli inte en av dom som bara står där sen
Och säjar att du visste ingenting!*

Kram
Bo