

Nyhedsbrev 24, januar 2013

Kære fredsvagt-venner og støtter

Alle tidligere Nyhedsbreve kan læses på http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19,_18,etc. Fra 20 og opefter hedder linket http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_20.pdf_21.pdf etc
Hvis man ikke ønsker at modtage FredsVagtens Nyhedsbreve så send en mail uden indhold med subjekt 'Nyhedsbrev nej tak' til bo@fred.dk fra den mailadresse det modtages på.

Så er det blevet nytår igen



Men vi skal lige følge op på historien om ballonen fra sidste nyhedsbrev. 2. oktober, til Folketingets åbning fik den sin smukke plads over pladsen. Se fx pt forsiden på fredsvagt.dk
2 timer fik den lov til at være oppe, og jeg gik rundt med den og hen foran Folketingets vinduer... det var for provokerende, der blev klaget. Og der kom de ældre betjente.

Jeg skrev også en klage over betjentens påbud og opførsel, da han hverken ville identificere sig eller føre lovhjemmel for sit påbud. Og i øvrigt optrådte arrogant overfor vores ret til at demonstrere. Jeg gik straks væk fra vinduerne da det blev forlangt, men det var ikke nok. Der skulle ifølge betjenten eksplicit tilladelse til opsætning af ballon, men han ville ikke svare på hvor højt en ballon må holdes før det kræver tilladelse... in mente alle børn der køber heliumsballoner i Tivoli. Latterligt måske, men alligevel et vidnesbyrd om at hans forbud er lemfældigt. Det er juridisk ubegrundet; vores

ballon udgør ingen sikkerhedsmæssig risiko dér på slotspladsen i 20 meters højde. Vi fik bekræftet af repræsentanter fra EL at den kunne ses fra gulvet derinde i salen. Joh, jeg kan min geometri :-)

Nogle fagforeninger havde linet op til nytårstorsk og Paph du Champagne på langbord med 179 kuverter, for at minde om alle de der går i fattigdomsfælden 1. januar når en ny lov om 'spark i røven' træder i kraft. Jeg sang min NATOinlsang for fulde udblæsning for de forsamlede pinger



Siden fik jeg ros fra krigsministeren; at jeg kan godt synge. Flink mand, der samtidig indrømmede at Fogh qua sin NATO-chef post stadig styrer Danmarks militaristiske udenrigspolitik. Ja, jeg siger jer, jeg var ved at falde ned fra månen så meget han gav mig ret dér til KulturNatten hvor han kom i jogging-tøj og løbesko på vej tilbage til sit kontor.

Nå ballonen fik dog lov at hænge i 2 meters højde resten af eftermiddagen, og Birte købte nogle tusser så vi kunne male 'Fredsvagten 4000++ dage' på den. Birte den stakkel med dårligt ben.



Den var ikke helt billig den ballon. Helium er dyrt. Men selv om vi måtte ta den ned syntes vi det var pengene værd. Der er taget nogle flotte billeder dag 4002 2. oktober. Det anførte den ældre betjent i sin argumentation; at det var jo en særlig vigtig dag: Folketingets åbning, og i øvrigt påkaldte han sig den skræmmende trussel, at det

måske ikke længere ville blive tolereret at vores grej stod op ad muren om natten. Uanset truslens usaglige karakter må vi jo acceptere muligheden. Svært; en ydmyget position. Tænker over det. Om det nu er derfor, så er vi forflyttet 3. og 4. januar når Dronningen skal ha Nytårskur. Jeg har udbedt mig dokumentation for sikkerhedsrisikoen vi åbenbart udgør, når vi ikke må demonstrere.



Et par friske fredsvagter til Kulturnat 2012. Vi havde en dejlig aften hvor der var total kø lige foran vores stand



Kulturnatten er er en kærkommen lejlighed til at få folk i tale; når de står i kø kan de ikke slippe væk :-). Kristian agiterede seriøst... jeg nok mest skræmte folk med min aggressive påkaldelse af Foghs landsforræderi. Undskyld, jeg indrømmer; af og til har jeg svært ved ikke at sparke til fårene for at få dem til at vågne....

Og så blev det 19. oktober ~ 11 år. Det forbigik vi i al stilhed og glad musik mellem Angelika og Kristian. En dejlig dag i godt vejr, men ikke det store medie-opbud heller.



PH har været uartig, og 'rammet' en 'pæl' ned i den slotspladsenske undergrund. Det står i kommunens regler at det mås man ikke!! Den er beregnet til at tøjre trekanten i stormvejr, nu balancestatuerne er væk.



Så 10. november kom Pedro og med ham nogle muntre venner. Ole var der i forvejen. Det blev en herlig lørdag middag hvor der blev fortalt sjove historier og knyttet nye venskaber. Pedro er fra Århus, Sebastian fra Fyn, og Tjalfe er gået med i vagten. Velkommen :-)

Ole, Tjalfe (aka Mikael), Pedro, Sebastian, Martin, Nina og Bo

Om søndagen kom de igen – nu de var i byen, og Pedro har tilladt mig at citere fra en mail han skrev:

Sjov lille krølle på vores vagt idag, at min gode ven Clement (Kjersgaard) kom forbi med kaffe og kage til os tre folkens på vagt. Kort derefter kommer Bjarne Corydon og et par spindoktorer ud fra finans-forhandlinger. De hilser på Clement som jo står ved Fredsvagten - han skal ha' Bjarne i studiet om få dage. En spindoktor spørger forbavset og kækt Clement - står DU Fredsvagt? hi hi hi ...men vi får ham sgu' nok ikke til at skrive sig på vagtplanen:);)

LØKKE TØRT PÅ

Og allerede få dage senere havde jeres ærede skribent og bagmand nogle gode oplevelser. Jeg skrev til vores mailgruppe hvor vi aktive fredsvagter kommunikerer, primært om skemalægningen:

Kære fredser

I dag tirsdag 4044 linede jeg op til et par gymnasie-elever fra Jylland. De kikkede på Elbæks vrage af en dialog-bænk. Og jeg fortalte at jeg har været med til at hærge den ved at vende den på hovedet. Så forklarede jeg om ROJ-tv og skandalerne. Den ene opponerede ud fra de gængse almene forklaringer om terrorister, om at hjælpe afghanerne, bekæmpe terror, al Assad som den mest brutale diktator på denne side af Nordpolen etc. Hold da kæft, jeg kunne godt bruge et par timer med sådan en fyr på 17 for at rede alle løgnene ud. Han var ikke dum, han lyttede og indrømmede en del af mine påpegninger, men ideen om at hjælpe de mennesker der lever under brutale diktaturer, lå ham på sinde. Jeg spurgte hvornår han ville hjælpe de utroligt mange undertrykte amerikanere imod deres eget voldssamfund. Han prøvede at tro på sit, men jeg ku se at det knirkede. Kammeraten sagde ikke noget, men lyttede.

Nå der var en hel klasse lidt længere væk, og bedst som jeg stod og pegede på det lille reklameopslag for Bo Elkjærs bog Kære Statsminister, kom Lars Løkke med et lille følge og snurrende kamera á tv-størrelse.

- Der har vi den næste statsminister!, sagde jeg og slog ud med hånden mens han gik forbi. Han så på mig. - Du bestemmer ikke en skid!, du bliver aldrig andet end løjtnant!, fortsatte jeg.

Så drejede løjtnanten rundt. Hvad han sagde husker jeg ikke men han blev pikeret over min tale.

- Det er stadig forræderen Fogh der styrer Danmarks udenrigspolitik qua sin rolle som NATO-chef.

- Hov hov!, sagde LilleLars, da jeg sagde det stærke ord 'forræder'.

- Han løj lodret, Løkke!, og du er med på holdet.. etc etc Som sagt husker jeg sgu ikke hvad Lillelars sagde, jeg var nok ikke interesseret.

Hele skoleklassen var kommet hen og overværede udvekslingen, og der var kamera.

Jeg stod jo netop og var opmærksom på bogen om løgnene, så jeg talte om at Fogh ikke kan sættes for retten.

- Det kan han da vel nok!, genreplicerede Løkke let forarget.

- Ja, hvis han stjaler en chokoladebar i supermarkedet!, men ikke for sit forræderi!

- Der er nedsat en kommission!, fortsatte Løkke sit politikersprog.

Jeg lo en LOL... som om!

Så gav han hånd; høfligt korrekt, jeg var ikke blevet skinger i min tale så det var jo mand til mand. Han syntes vel nok var nok, og sku til og videre. Et splitsekund overvejede jeg om jeg skulle nægte at trykke hans 'blodige' hånd, men tog den så og holdt den fast mens jeg sagde: - Du har blod på hænderne Løkke! Han kikkede teateragtigt på dem og på mine psoriasis-ramte knoer og sagde noget sjovt, men ikke specielt overbevisende. Gymnasieklassen grinede ikke.

Mens jeg holdt fast fortsatte jeg med at fortælle ham den lille magtesløse fredsvagts mening om deres falske og håbløse forhavender. Kun ganske kort, da der blev kaldt til samling fordi der skulle

tages et gruppebillede: Lars Løkke med jysk gymnasieklasse. Og som bonus; en fredsvagt i bagerste række der holder en 9/11-løbeseddel om Retfærdighed op. Læreren viste mig smartphone-billedet bagefter. Og så sagde han: - Du gav godt nok Lars Løkke tørt på! En gymnasielærer der lignede en handelsskole-type... mine fordomme.

Jeg foreslog et foredrag, men så var det jeg hørte at de var fra Skørping. Så lo vi lidt af det.

Hyggeligt nok.

Og så fik jeg lige delt et par 9/11-løbesedler ud til ham kammeraten der lyttede med inden Løkke kom, han virkede stiltfærdigt meget anerkendende, og ham jeg diskuterede med gav hånd og takkede for en god og tankevækkende diskussion. Og rakte ud efter min løbeseddel: - Gi mig bare én!

Således opmuntret linede jeg op til en efterskole hvor læreren netop stod og udpegede de kanoniserede seværdigheder; Børsen, Frederik d. 7, etc. Fredsvagten er jo ikke kanoniseret, så jeg gik hen og spurgte om de lige havde tid til et lille foredrag. Jo, det havde de, og når lærerne har sagt god for det har man en lyttende klasse, her 9'ende.

Så de fik hele armen med Pearl Harbor citatet og således inhabiliteten, NATO-involveringen, afghanerniggerne; som jeg kalder dem fordi det åbenbart er i orden at der de første måneder af krigen døde mindst (optalt) 3 gange så mange civile uskyldige, som der døde i tårnene i New York. Jeg talte om betydningen af Mineta-citatet om Cheneys ordre som var 'still standing'.

Jeg pep-talkede totalt, men så var der en fyr der brød ind og spurgte om jeg da syntes de, efterskolegruppen tænkte jeg han mente, i al deres uvidenhed var skyldige... han personligt gik ikke ind for krig. Herligt spørgsmål, der straks bringer os videre til samfundets overforbrugende konsensus, hvor jeg således fortæller dem at jeg personligt bruger jordkloden 3,25 gange ifølge den test jeg har taget på nettet myfootprint.org

Det gir noget at tænke på... den toneangivende lærer for disse 30 elever, stod i baggrunden og nikkede og smilede. Og de havde åbenbart ikke særligt travlt :-)) så til sidst løb jeg lige tør for pep-ord, sagde det, og spurgte om nogen ville spørge om noget. Det var der ikke nogen der ville, og rigtig mange tog imod min 9/11-løbeseddel.

Så går det lidt igen i modvinden ved rotunden.



Når man kommer om morgenen ser man af og til folk der kikker på vores 'vægavis', peger og gestikulerer. Go ting. Og så skal tallet skiftes på en lørdag 1. dec.



Og som jeg lagde for i starten af denne kvartalsberetning, jo det er blevet vinter igen, og en lille fredsvagt er gået lidt i læ ved muren en mandag i frost og blæst.



Men vores hyggevinter er for ingenting at regne i forhold til den afghanske fimbulvinter. Og vi har vores varme huse og vores vatterede tøj. Så er det nemt nok at være en lille fredsvagt. Igen igen må vi spørge; hvad hjælper det. Nogen mener konceptet er genialt, fordi det er så enkelt og handlingsorienteret.

JUL og NYTÅR

Igen igen er det lykkedes at få dækket de højspændte juledage, så vi er snart inde i 2013.

FredsVagten modtog en julehilsen ”Fredsdigte og malerier fra Utterslev Skoles 2. og 6. årgang. Det var så fin en gave at vi valgte at rydde en hel satellitside for nedslående vidnesbyrd om krigenes vold, hyckleri og absurditeter, og bringe et fredsbudskab til julen. Det blev sat op på den skæbnsvangre (!) dag 21. december :-). De kom en dag og overrakte os 4 eksemplarer af deres fredsprojekt; tilegnet FredsVagten! Jeg klippede et op til opslag



Her lige før nytår kan det meddeles at vi endnu ikke har fået behandlet vores klage over at vi sku ta fredsballeonen ned 2. oktober, men til gengæld har vi fået forbud mod at demonstrere på pladsen 3. og 4. januar. Forklaringen er Dronningens Nytårskur. Det klagede jeg så også over og fik den forklaring at det var et generelt forbud af sikkerhedshensyn. Det er første år politiet vurderer at slotspladsen skal holdes helt fri for demonstrationer i denne anledning. Endnu en salami-stramning i de borgerlige frihedsrettigheder på baggrund af den falske terrorfrygt. Hvornår sir flertallet stop for demokratiets og retsstatens nedbrydning.

Nå vi kan jo godt følge op på klagen... måske nogen fra EL ku stille spørgsmål til ministeren, men det bliver nok snarere at vi rykker over til Ved Stranden som befalet, og dér laver en mindre flagallé. Det er en torsdag og fredag og undertegnede kommer selv fra kl 10 begge dage. Vi kunne måske lave et langt banner: "FredsVagten er en trussel for Dronningens Nytårskur". Suk.

Så er det da godt at vi kan udnytte selv det mindste medie – her en smule sne strategisk faldet – til at udbrede fredens budskab, her juleaftensdag.



Og apropos medier skal vi osse lige huske at påpege at FredsVagten har en rolle i biograffilmen Max Pinlig 3. Det er PH der spiller med denne gang. I 2008 var det Thorleif og undertegnede der var statister i Max Pinlig.

Hermed ønskes alle en fredelig jul og et håbefuldt nytår 2012 – 2013 med en påmindelse om at det er tid til at opdatere sit forhold til vores støtteforening. Der er ikke noget fast kontingent, men enhver der indbetaler et beløb er principielt medlem og vil kunne deltage i kommende generalforsamling.

Støttekontoen er 8401 1041096

Fredsommeligt
Bo