

Nyhedsbrev 22, juli 2012

Kære fredsvagt-venner og støtter

Alle tidligere Nyhedsbreve kan læses på [http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev\\_19,\\_18,\\_etc](http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19,_18,_etc). Fra 20 og opefter hedder linket [http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev\\_20.pdf\\_21.pdf](http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_20.pdf_21.pdf) etc  
Hvis man ikke ønsker at modtage FredsVagtens Nyhedsbreve så send en mail uden indhold med subjekt 'Nyhedsbrev nej tak' til bo@fred.dk fra den mailadresse det modtages på.

#### AKTINDSIGT

Den opmærksomme læser vil huske at vi qua en klage fra Ole Birk Olesen (MF for LA) søgte aktindsigt i hvad der ligger af klager over FredsVagten gennem de 10 år. Først blev det behandlet som en kriminalsag og efter et par måneder (!) kom svaret; FredsVagten har ikke begået noget kriminelt, hvorfor der ikke er registreret noget. Retur til politiet med den rettelse at det var klager over vores demonstration. Det tog så yderligere en måned at finde ud af at der heller ikke i Tilladelses-kontoret er journaliseret nogen klager.

Det var jo ganske tankevækkende, da den umiddelbare og spontane reaktion fra politiets side viste at OBO havde klaget. Vi besluttede at ikke forfølge sagen, da vi ikke kunne vide om det var OBO der havde trukket klagen tilbage, eller om det var politiet, og da kunne nogen jo risikere at få tildelt en næse.

Det føltes næsten lidt skuffende tandløst at der ikke foreligger en eneste klage.



#### GREJET

Nu har vi haft de plastlommer på indersiden af satellitterne i hen ved 1½ år og det er ved at trænge til en renovering. Det har dog holdt godt, ikke mindst i betragtning af at det er prototype. Så en sommerdag med godt vejr tager en af de praktiske grise (i dette tilfælde nok undertegnede, da det er mig der lavede dem) værktøj og materialer med, åbner satellitten og lægger den ned.



## UDSTILLINGER

Og sku man så lige en regnvejrsgang ha glemte hvorfor det er man står der... det er til at få åndenød over dumheden og skævheden i verden.



Så en skønne april dag stod der 10 af disse standere i pladsens modsatte side. Og som det ses synes kunstneren selv han var kunstnerisk objektiv.

'Kan du se mig nu...?'

Udstillingen 'Kan du se mig nu...?' er en invitation til publikum om at få øjnene op for fotoportrættets usynlige lag og se en tredje dimension. Fortolkning og forførelse mødes og ny betydning opstår.

Hvem er han? Hvor gammel er han? Har han en familie? Hvor bor han? Er han lykkelig? Sover han godt om natten?

Spørgsmål, som ikke kræver svar, men som gør portrætterne ærlige og levende.

Det er op til publikum at se alt det, der foregår imellem de to portrætter. At bygge bro imellem det ene billede i uniform og det andet i civil. Lad øjet, hjertet og hjernen danne bro imellem de to fotografier og oplev et helt tredje portræt, der kun bliver fremkaldt i det indre mørkekammer.

Se godt efter - kan du se mig nu?

Jeg sendte ham en kommentar på den anførte mailadresse [mail@riisbro.com](mailto:mail@riisbro.com):

*kære Niels Peter Riisbro*

*nu har vi fredsvagter betragtet din udstilling af soldater en måneds tid. Selv om du prøver at være kunstnerisk objektiv (hvis man kan det) betragter vi alligevel din udstilling som en støtte til krigen idet du gør soldaten til et menneske som alle os andre. Det er han ikke... han er skyldig i terror og mord, i at holde et forarmet land i vedvarende krigstilstand. Terror fordi definitionen i §114 i Straffeloven helt klart definerer det, danske soldater laver i Afghanistan, som terror.*

*Jeg vedhæfter en løbeseddel der forklarer nærmere vores holdning til soldaten, og et par billeder af FredsVagtens fredsfaner i dialog med krigsministeriets Dannebrog og balancestatuer, aldeles kunst, men ikke noget nogen fonde vil betale for. Freden er latterlig i disse militaristiske tider, mens krigen er hypet. Vi fredsvagter synes nok du sviner din kunstnersjæl til ved at deltage i hykleriet. Jeg gør i hvert fald.*



Det var disse 2 billeder jeg sendte ham.. han reagerede aldrig på min henvendelse... SUK. De stod der en måneds tid og ku da bruges til at komme i snak med skoleklasser om soldatens skyld, når jeg havde set dem studere de 'objektive' billeder. PH grinede og fortalte at han suppleret udstillingen med vores lille klistermærke med 'Manden med Leen' der ler: I support everyones troops!



#### SAME PROCEDURE AS EVERY YEAR

1. maj drog vi i dejligt forårsvej i Fælledparken og højste vore smukke faner. I år helt nede i krogen ved Blegdamsvej/ Rigshospitalet. Længst væk fra larmende scener så vi også ku sidde og synge lidt. Grundlovsdag stod den igen på Minoriteter på Christiania. Jeg holdt den sædvanlige brandtale da ingen andre tog imod opfordringen til at sige noget på FredsVagtens vegne. Her handlede det naturligvis om Grundlovens fallit i og med at Fogh ikke kan stilles for retten. På denne måde bliver det klart at retsstatens og således demokratiets fallit er en forudsætning for Danmarks krige... [SÅ VÅGN DOG OP!!](#), før solen forsvinder!, synger jeg igen til dem der allerede ved det – og da jeg endelig sku synge den for folket på Bornholm, var min stemme gået i hoste. No way, surt.

Kristian havde stået FredsVagten om formiddagen inden han kom ud til grundlovsmødet. Han fortalte om endnu én af disse hovedrystende oplevelser der bestyrker vores tro på til stadighed at bide tænderne sammen og opretholde vor beskedne stand.

Jo, som jeg hørte det: Inde i Rigsdagsgården holder fru Thorning skåltale for nogle børn ”Demokrati til tiden” bl.a. om ytringsfriheden... de var måske 10 – 12 år, men i alfald var der nogle lidt ældre unge mennesker der foldede et banner ud hvor der stod ”Et kryds hvert fjerde år er ikke folkestyre” og straks kaster nogle betjente sig over dem og undertrykker deres ytring. Jamen...

### TYVERI

Medio maj oplevede PH det kedelige at nogen stjal vores pose med vagtbog, skema, telefon mm lige bag om ryggen på ham mens han stod og talte med en turist. Kaj blev kontaktet og han traskede ud i byen. Posen med det meste indhold blev fundet på Åbenrå (altså gaden – ikke byen :-)  
Telefonen er desværre ikke dukket op igen. Vi besluttede på efterfølgende stormøde at vi fortsat vil ha den telefon selv om vi efterhånden alle har hver sin egen. Nummeret står jo fortsat på alle løbesedler. Angelika arbejder på sagen.

### IRANERE

Primo juni fik vi igen selskab af nogle stakkels udstødte desperate mennesker som den danske stat vil sende hjem til angst og mulig forfølgelse. Jeg ved ikke hvordan jeg skal forholde mig til dem i min skam over at ’vi’ behandler dem så ilde. Og jeg ved ikke hvad jeg skal sige, så jeg gjorde den gestus at bringe vore to strandstole hen til dem, til en anelse mere komfort, som de sad der med deres bylter på brostenene mellem statuesoklerne. Vi fredsvagter er jo meget forskellige og heldigvis er der da andre der godt kan yde lidt mere nærvær til disse ’spedalske’. Der sad også en følgegruppe af unge danskere, overvejende kvinder. Ikke nemt når det regner



FOLKEMØDE på BORNHOLM

Som jeg skrev i sidste nyhedsbrev; dér skulle vi over med en fredsvagt-delegation, ... der i mellemtiden voksede fra Doris og mig til også Anna, PH og Jørgen, der medbragte en million af de små flag.

Det var en rigtig god oplevelse af samvær mellem forskellige fredsaktivister. Fra den beskedne start, hvor vi satsede en økonomi vi ikke havde, fik vi et overskud på 8.000 kr til gode forslag da vi holdt det første fællesmøde i vores fredstelt. Teltet alene kostede 13.000 for 18 kvm. Vi døbte allerede på mødet i februar vores sammenrend til [fredsministerium.dk](http://fredsministerium.dk), og alle vore særinteresser skulle underordnes dette fælles grundlag. Det voldte ikke noget besvær og i bedste fredsånd fungerede teltet således at man kunne omorganisere bordenes rækkefølge af fremlagte materialer, blot skulle fredsministeriums fælles folder ligge forrest.



Her er vi ved at gå ud i samlet flok rundt på havneområdet for at fredsagitere.

Vores telt stod allerlængst ude mod syd på Kæmpestranden, ved siden af dommerstanden, som indrømmede at Fogh ikke kan stilles for retten, og Institut for Menneskerettigheder, som er på finansloven med 27 mill., fandt jeg ud af. Deres 'aktivister' var lønnede. Tjah, unge og tjekkede... Det var kæmpestort; telte overalt i byen.

Det var ydermere dejligt vejr og således blev jeres udsendte ramt af en uheldig kombination af varme dage og kolde aftner/nætter så jeg i løbet af torsdagen; folkemødets første dag, udviklede noget grim stemmebåndskatar og hoste der gjorde ondt. Jeg nåede dog at aflevere min version af nationalsangen fra Speakers Corner torsdag eftermiddag, men kun for et lillebitte publikum. Det viste sig at Speakers Corner kun var åbent når hovedscenen var lukket. Snyder – det fremgik ikke af forskræppet: "... hvis publikum til hovedscenen vender sig 180 grader ser de Speakers Corner" Jeg tænkte, hvordan kan man fange deres opmærksomhed...

Der er et (s)yndigt land  
der fucking smider bomber  
over Afghanistan, over Afghanistan

De tror de gør det gode men  
de'e bare hjernevasket  
de unge danske mænd :/

Danmark, du har brændt bøgen ned  
og mistet fordums ære  
med bomberne du smed :/

Jeg havde fredag booket en time fra 17-18 på en lille scene nede i havnen; ikke noget publikum lige foran, men en god lyd der kunne høres over hele havneområdet, viste det sig. Jeg tog guitaren frem fredag formiddag ved teltet og forsøgte at varme op, men nej – no way, kunne ikke synge, gik op og aflyste; så trådte Helge Larsen til; Kunstnere for Fred; en af de til fredsministerium.dk tilknyttede grupper, tak for det!

For lige at slutte den af; jeg gik tidligt i seng fredag med feber. Det var ret bøvlet at tænke på hvordan jeg skulle komme hjem. Og jeg kunne ikke blive der på St. Lærkegård hvor vi overvejende var indkvarteret, og være syg til resten af Folkemødet. Så med let feber cyklede jeg lørdag de 25 km fra Allinge til Rønne med reduceret bagage, i diset modvind med let regn til sidst. Men jeg havde masser af tid inden færgen gik kl 17, så jeg kom velbeholden hjem.

Jeg var således heller ikke med til evalueringen lørdag aften. Men der er ikke nogen tvivl om at det vil være noget vi vil stræbe efter at gentage. Stemningen i og foran teltet var god. Endnu har vi dog til gode at se hvad det afstedkommer af styrkelse af vi danske fredsgruppers samarbejde.

## ØKONOMI

Jeg bebudede kassens bund i sidste nyhedsbrev, men siden er der tilløbet en del gode donationer; overvejende som gaver ved en 3-4kantet fødselsdag... Tak for det, nu har vi igen lidt at gøre med til andet end hverdagen. Den næste store begivenhed bliver vel flagdagen i september... eller er der andre ideer, relevante begivenheder vi skal forholde os til?

## FREDSVAGTENS VENNER

Hvis FredsVagten ikke eksisterer til næste år; PH bliver altså ikke yngre selv om han er en stærk viking. Og han er nu den der bærer en tredjedel af FredsVagten. Det kan jo ikke blive ved på den behårde måde. Så det MÅ ske en dag at fanerne er væk fra slotspladsen.

Det bliver sørgeligt, vi gjorde hvad vi kunne. Men selv om vores daglige stand ophører kan vi jo godt samles om spektakulære begivenheder, som fx flagdagen, og det vil så blive i det formelle regi FredsVagtens Venner.

Vi holdt vor årlige generalforsamling ultimo april og vedligeholder vort minimalistiske foreningsliv med en bestyrelse nu bestående af Martin, Minna og undertegnede, så vi kan opretholde en bankkonto, hvilket FredsVagten ikke kan da den er uorganiseret ;-) Vi skelner ikke mere mellem medlemmer eller støtteindbetalere, og det er ligeledes fortsat gældende at der ikke er nogen nedre beløbsgrænse. Alle kan være med, og der indkaldes jo her i Nyhedsbrevet og på [fredsvagt.dk](http://fredsvagt.dk)  
Merkurbank 8401-1041096

## DOKUMENTAR om FREDSVAGTEN

Jesper Grolin har gennem de seneste par år lavet optagelser til en dokumentar om FredsVagten. Ud fra sit materiale valgte han til sidst at lave den om mig som hovedperson, hvorfor den er kommet til at hedde "Bo, Fredsvagtens bagmand". Den varer ca 20 minutter.

Den vises på Kanal Lokal (via Hovedstadskanalen) søndag 15. juli kl. 21. Se nærmere omtale [her](#)

(jeg ved nu ikke lige om jeg har en 'svaghed' for Søren Gade, men jeg indrømmer respekt for at han kommer til os på pladsen uden tonstungt sikkerhedsudstyr... og glæder mig over at Danmark endnu, på trods af al deres hypede angst, er så trygt et land at ministeren kan gå på gaden helt alene og møde sine kritikere (os))  
Tak til Jesper for et stort arbejde.

Endnu er det utroligt.  
Tak for denne gang  
Bo