

Nyhedsbrev 21, april 2012

Kære fredsvagt-venner og støtter

Alle tidligere Nyhedsbreve kan læses på [http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19, _18, etc](http://fredsvagt.dk/om/nyhedsbrev_19,_18,etc) - det seneste dog http://fredsvagt.dk/off/dokumenter/Nyhedsbrev_20.pdf

Hvis man ikke ønsker at modtage FredsVagtens Nyhedsbreve så send en mail uden indhold med subjekt 'Nyhedsbrev nej tak' til bo@fred.dk fra den mailadresse det modtages på.

FORÅR

Det uudgælelige er sket endnu en gang; jakken lynes ned en mild dag i marts. Solen skinner på gymnasielklassen der flokkes om vore opslagstavler med de mange varierede budskaber (se nedenfor). Jeg ankommer og afløser Martin og Thorleif, der straks fortrækker til andre gøremål i eftermiddagen, og går så over til skoleklassen og spør om de ved at Danmark er i krig. Joh, naih..., en flabet knægt siger at han er da også ligeglad. Så liner jeg helt op i fjæset på ham dér i kammeratflokket, med et lille afvæbnende smil og spør om han virkelig mener det. Det skaber en god stemning af kontakt, og så har jeg en lille opmærksom tilhørerskare til mit hurtige foredrag om terrorkrigenes politiske fundament i 9/11, og de mange tvivlsspørgsmål angående skylden i denne terrorkatastrofe. Fortæller dem om Pearl Harbor citatet. En dejlig stund hvor jeg sluttelig uddeler noget relevant materiale. Jo, det er stadig en god oplevelse at være fredsvagt. Og nye folk opdager forårets glæde endnu stærkere. Opslag fornyes og oplevelser udveksles. Vi kan stadig kun opfordre jer gode folk til at prøve det; det ER faktisk sundt både fysisk og psykisk. Og vi er på trods af dette stadig en særdeles forbenet flok. Og dog – dér kommer Lars Ro og Paw igen. Sådan fluktuerer det. Og dér kommer Paul og Kenneth, to nye vagter på samme forårsdag. Dér kommer Nikolaj og Thore; 2 unge fyre der spurgte om man godt kunne nøjes med at stå en gang om måneden. Jo selvfølgelig. Og så blev de skrevet på.

AKTINDSIGT

Det var en episode med Ole Birk Olesen MF'er for LA, som fik mig til at søge aktindsigt i hvad politiet har registreret om FredsVagten. Det skyldtes at OBO indgav en klage fordi han hørte forkert og troede jeg kaldte specifikt ham en nar, hvorefter en ærværdig betjent 5 minutter senere kom ud og meddelte mig at vi skulle opføre os ordentligt. Jeg ville ta til genmæle, men det gad han ikke høre på. Dér gik det op for mig at vi ikke får kopi af en klage og således står den uantastet, selvom jeg klart havde en anden opfattelse af hændelsen.

Denne aktindsigt har foreløbig hængt siden 20. januar. Loven siger 10 dage, men den røg i kriminalafdelingen og der var de 1½ måned om at opdage at det ikke var vedrørende noget kriminelt. Nu behandles den på 'Tilladelseskontoret' som udsteder accept af anmeldte demonstrationer. De har yderligere påtaget sig 1½ måned... ja DE kan ignorere loven uden sanktioner.

Jeg udsendte en [pressemeldelse](#) om hændelsen fordi der var flere tankevækkende forhold. Og for at svække OBO's troværdighed. Denne konkluderede at FredsVagten må ikke antaste dem som mener det er i orden at 'antaste' andre mennesker med krigens død og ødelæggelse. "FredsVagten må kun smile", skrev jeg. Og meddelte i øvrigt internt at jeg måske trængte til en pause, da jeg faktisk ikke opførte mig passende efter FredsVagtens grundlag om at freden kommer indefra, og at vi skal holde fred med folk.

Et par uger senere kom OBO gående ud fra Borgen mens jeg talte med en 'kunde'.

- Nå der er ham der ikke vil kaldes 'en nar'!, sagde jeg da han passerede, igen egentlig ufredeligt. OBO snurrede igen rundt prompte og begyndte at rulle sig ud. Jeg smilede sarkastisk og tegnede med fingrene en smilemund på mit ansigt. Så indså OBO at jeg var udenfor pædagogisk rækkevidde og fortrak.

Derefter indså jeg at jeg var uretfærdig; at lade min harme over hykleriet gå ud over ham, netop fordi han faktisk var opnåelig og reagerede på mine kommentarer. Så igen en uges tid senere kom han forbi og jeg spurgte om ikke vi hellere skulle ta en rolig snak om det. Men NEJ!, han skulle ikke snakke med mig. Så fortsætter jeg med at mobbe dig!, sagde jeg til hans forsvindende ryg – tydeligt nok til at han ikke ku undgå at høre det.

OBO's problem er at både han og jeg ved at [jeg har taget ham i en løgn](#); at han som nyhedsformidler påstår han bider magten i haserne, mens han i virkeligheden logrer og gør det magten kræver. Det er meget svært for mig at lade være med at drille ham.

KRISTIAN FREDSVAGT i dialog med guldkareten og garderhusarerne 4. januar ~ dag 3730



Dronningen, og det benovede folk, jamen altså hvad tror de på... Årets nytårskur, hvad det nu var.

Men ubalancemanden mooner Dannebrog, når det er Krigsministeriet der trækker fanen i vanære.

Og lidt senere er der dømt regnbue





KAY FORSVANDT, der blev gjort en indsats for at kontakte ham, men den eneste han reagerede på var Thorleif, som lå underdrejet på grund af sygdom. Nå, det betød at jeg igen måtte påtage mig tjansen at lave lys. Her er det så 11. januar hvor jeg er ved at brænde en vandplaget spand af. Sjovt nok; så er der noget at lave... men jeg savner dog Kay og hans lune finurlighed.



Det utrolige er at vi overlevede endnu en vinter. Og det utrolige er at vi stadig under en 'rød' regering behøver at stå der. Konsensus er at krig er godt... godt for produktionen. Wæih... nu skal vi til at eksportere flere våbensystemer. Hvordan skaber vi behov for flere våben... Jamen... behøver jeg svare.

Jeg tror vi snart skal til at ha TRE SATELLITTER, for der er ikke plads til alle høj-relevante opslag om hykleriets fortsatte himmelflugt, og der skal jo også være plads til de lidt lettere indslag :-)



Så her er et snapshot af en af satellit-siderne ultimo januar 2012. Det kræver en del ommøbleren at få det til at sidde så tjekket. Dvs med skruetrækker og tang forsigtigt løsne clipsene og trække dem ud. Og sætte opslagene op igen hvis de er intakte; de største først, de vigtigste øverst (så vidt muligt). Når jeg ommøblerer (jeg tror ikke der er andre der gør det) sørger jeg også for at levne noget plads til andre. Det skal fornyes, så med brutal konsekvens overfor de gode informationer får jeg ryddet en halv side, idet jeg beholder de opslag som jeg selv mest refererer til i mine små foredrag for fredskunderne. Fx det med at USA snyder på vægten, så'n øst-sydøst på tavlen.

BETYDER DET NOGET

Jeg fortæller om FredsVagts hverdag og små oplevelser. De store linier kan man finde alle mulige andre steder. Det er ikke op til mig at docere; dertil ved jeg slet ikke nok... ingen ved nogensinde nok. Det vigtige er imidlertid at tænke selv; det er FredsVagts mission. Det er det budskab vi sender til de forbigående.

Og på den politiske front er det jo såre tankevækkende at Udenrigsministeren nu meddeler at vi skal til at indstille os på at en del af det vi var i Afghanistan for at opnå sandsynligvis ikke vil blive indfriet når vi trækker os ud ultimo 2014. Eller med andre ord; det var forgæves. Det kommenterede jeg til forhenværende krigsminister Gitte Lillelund Bech her i marts da hun gik forbi. Hun afviste naturligvis, så jeg refererede til Søvnald (som jeg har svært ved ikke at kalde øgenavne, mæge til forræder; Jeppe i Baronens seng) Men hun bare gik gik hastigt forbi.



En lille flok udvekslingsstudenter fra Ukraine og Spanien midt i den sibiriske kulde der lammede landet primo februar... jamen det er da herligt som man møder folk på den fredsvagt

Selvfølgelig betyder det noget... som jeg altid siger; Man kan ikke se græsset gro, men det gør det. At se de der skoleklassers anerkendende blikke når jeg taler om hykleriet eller 9/11 – det er det hele værd.

Jeg udgav en bog om FredsVagts to første år i oktober. Jeg var ret skuffet over at den ikke blev mere hypet, det må jeg indrømme... i betragtning af vores utrolige indsats, men livet går videre. Den er dog stadig til købs naturligvis. Jeg har sat en henvisning på www.fredsvagt.dk

GENERALFORSAMLING

FredsVagts Venner holder sin årlige generalforsamling 30. april hos Malene (Meyer) Maria Kirkeplads 2 1.tv – ring mig på 5090-1860 hvis du ikke kan komme ind, eller der er en hund der tisser på hushjørnet.

Kassen er ved at være tom. Der er stort set ikke nogen indbetalinger mere. Men ikke desto mindre må vi afholde generalforsamling. Vi kan i år præsentere en ny bestyrelse (medmindre nogen møder frem til kampvalg :-). Der er jo sket det sørgelige at vores trofaste Jens er draget hinsides i august, og Christian beder sig fritaget for bestyrelsesansvaret. Nye bestyrelsesmedlemmer vil være Minna og Martin. Altså som legalt indkaldt via fredsvagt.dk:

Generalforsamling mandag 30. april kl 19, Maria Kirkeplads 2 1.tv (Istedgade indre ende)



En skønne forårsdag skal også skiltet tegnes op, så man igen kan læse FredsVagtens positive paroler, og for at vise at livskraften stadig er med os.

AFGHAN DEMO

FredsVagten blev indblandet i en lille demo hvor nogle unge herboende afghanere ville protestere mod det seneste absurde udslag af krigen, hvor angiveligt én, men måske – vidner lokale om; flere amerikanske soldater begik et morderisk raid blandt civile i en landsby derude. Det var 27. marts i det skønneste forårsvejr, hvor FredsVagten lukkede ned kl. 16 og gik med over til Rådhuspladsen. Lars Løkke kom forbi og mængede sig, og lod sig



fotografere som om han støttede op om kravet.

Vi fredsvagter til stede kunne godt finde på noget at råbe op om, men det var ikke FredsVagtens demonstration, så vi nøjedes med at stå med vore flag og skumle over den 'ansvarlige' politiker; leder for landets største parti og sandsynligvis statsminister efter næste valg.

Tak for kaffe.



Når det blæser har vi tøjrsnor og Galschiøts solide og bastante statuesokler...

FOLKEMØDE

14. til 17. juni er der igen Folkemøde i Allinge på Bornholm. Og når nu folket ikke vil komme til os, som vi ser det ved de dejlige FredsFestivaler ude i Sydvest ved Karens Minde, ja så må vi jo komme til folket som flokkes dér hvor 'de fornemme' kalder til samling, og alle pressens oldermænd grifler nektaren fra magthavernes læber.

Således har [Frants](#) taget initiativ og arrangeret et [fredstelt til folket](#). Man kan også slå op på [facebook](#) FredsVagten har været med på ideen fra starten og ligeledes AMK repræsenteret ved [Arne Hansen, Frederikshavn](#).

Men det er oplagt at højere profilering kræver flere penge, og således har Frants bestilt telt uden at ha økonomisk dækning. FredsVagten har garanteret 2000 af vor slunkne pengekasse til formålet. Det er alene til teltleje og foreløbig er kun halvdelen af lejen dækket ind. Der søges fonde og vi håber.

Undertegnede og Doris (foreløbig) tager derover på FredsVagtens vegne og møder folket. Vi har i betragtning af økonomien undladt at booke mødelokale, til gengæld har undertegnede booket plads på [Speakers Corner](#) om torsdagen; i 10 minutter tale op mod magten.

Igen må vi sige; hvad kan man opnå. Jeg satser på en fyndig og provokerende tale som kan trænge igennem konsensus-barrikaderne. Hvis du tror på det så smid en skærv ind på FredsVagtens Venners konto 8401 1041096 og skriv 'Folkemøde' i beskedfeltet.

Fredsommeligst for FredsVagtens Venner

Bo