



FredsVagten ved Christiansborg har årsdag mandag d. 19. okt. 2015

19.10. har FredsVagten stået foran Folketinget hver eneste dag i 14 år, i sol og varme, regn og sne. Vi står der for at minde politikerne inde på Borgen, om at de har et ansvar for at prioritere fred frem for krig.

Det er mærkeligt. Det store flertal af analytikere betragter alle de tre store krige, Danmark har deltaget i, som mislykkede. Krigene i Afghanistan, Irak og Libyen har på ingen måde bragt fred, demokrati og ligestilling, men kaos, forurening, og forfærdelig mange døde. Alligevel er Folketinget på vej til at investere et svimlende beløb i køb af nye bombefly, så man uden videre kan rykke ud, hvor Nato, og især USA, måtte ønske det. Hvad med at lære af fejltagelserne? Det lader det ikke til, at vores politikere har lyst til.

Det er provokerende. Regeringens udkast til finanslov indeholder nye, voldsomme sparekrav, der rammer de fattigste herhjemme og i udlandet, samtidig med at store dele af de samfundsinstitutioner, vi alle er afhængige af, bliver ramt: forskning, uddannelse, sygehuse og plejehjem, skoler og småbørnsinstitutioner. Det er oven i købet de felter, hvor der er allerflest arbejdspladser. Men bombefly er der råd til.

Det er udtryk for en forbavsende mangel på fantasi. Hver gang et af verdens brændpunkter kalder på indgriben, siger Folketinget: Bomber! Men der er så meget andet, der kunne gøres. Der er mange gode råd at hente hos folk som Jan Øberg og Johan Galtung, og der kunne udrettes utrolig meget for de penge, der bruges på militære "løsninger".

Det er kynisk. Strømme af flygtninge fra de lande, Danmark har været med til at gøre ubeboelige, vover livet for at nå frem til Europa. Man kunne tro, at det i det mindste ville være rimeligt at vise gæstfrihed over for dem, men her skal der også spares. "*Den der sår bomber, høster flygtninge*", har forfatteren Carsten Jensen sagt.

Den slags ting forsøger FredsVagten at sige til politikerne. Desværre har vi indtil videre ikke opnået den store lydhørhed. Heldigvis har vi også et andet, lige så vigtigt formål: at snakke med hvem som helst, der har lyst til at diskutere med os, borgere i Danmark og turister fra verdens lande. Nogle er uenige med os. Men de allerfleste er taknemmelige for, at FredsVagten fortsætter med at minde omverdenen, venner som fjender, om at **krig er terror, og at fred er mulig**.

På FredsVagtens vegne

Minna Skafte Jensen